

III.5 ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ (91)

1. Ω τι ευτυχία που δίνει η αγάπη

Του έρωτα ανοίγουμε φτερά
και μια φωλιά να κτίσουμε ποθούμε
και έτσι καταλήξαμε γοργά
του γάμου το στεφάνι να φορούμε.

Σαν της γιορτής τα φώτα σβήσαν,
οι καλεσμένοι μας αφήσαν
μόνους τους δυο μας αγκαλιά
μέσα στην νέα μας φωλιά.

Refrain

Ω τι ευτυχία που δίνει η αγάπη,
σε βλέπω στα μάτια, δυο μάτια γλυκά.
Σ' έχω πια δικιά μου, δεν είναι αυταπάτη,
βαθιά ανασαίνω, ρουφώ τη χαρά.

Τα χείλη μου ψάχνουν να βρουν τα δικά σου,
τα χέρια ακουμπούν τα σγουρά σου μαλλιά.
Ακούω τους χτύπους που κάνει η καρδιά σου,
δειλά σε χαϊδεύω δεν βγάζω μιλιά.

Η νύχτα μας θα είν' μοναδική,
θα την γευτούμε ως το τέλος.
Θα 'ναι μια ατελείωτη γιορτή,
που θα την κυβερνά ο έρωας.

Κι όταν η αυγή στη γη χαράξει
το μαγεμένο μας αμάξι
θε να μας πάει στο ονειρίου το νησί
όπου θα ζήσουμε μαζί εγώ και εσύ.

REFRAIN

2. Του έρωτα θα ανοίξουμε πανιά

Της λησμονιάς η πολιτεία η μεγάλη
μας περιμένει για να ζήσουμε εκεί,
θα 'ρθεί ο άνεμος γοργά για να μας πάρει
και να μας πάει σε μια χώρα μαγική.

Σ' αυτή την χώρα που η αγάπη βασιλεύει
θα μείνουμε και θα γεράσουμε μαζί,
την ευτυχία μας κανείς δε θα ζηλεύει
οι δυο θα κτίσουμε την νέα μας ζωή.

Refrain

Του έρωτα θα ανοίξουμε πανιά
και θα πνιγούμε μες τα χάδια,
γλυκά θα ανταλλάξουμε φιλιά
και παθιασμένα χτυποκάρδια.

Κι όταν θα μπούμε στο λιμάνι
θα κατεβούμε μάνι μάνι
και στην αγάπης το παλάτι το τρανό
μαζί θα ζήσουμε έναν έρωτα τρελό.

Θα 'ναι η αγάπη μας αιώνια και μεγάλη.
Θα μας ενώνει μια ολόκληρη ζωή.
Θα μας πηγαίνει στα ουράνια, στο φεγγάρι.
Θα μας γεμίζει με χαρά μοναδική.

Γι αυτό λησμόνησε τις λύπες και τα πάθη
κι έλα να φύγουμε μαζί σαν δύο πουλιά.
Το που θα είμαστε κανείς δεν θα το μάθει
και θα ξεχάσουμε για πάντα τα παλιά.

REFRAIN

3. Μ' αρέσεις τόσο που με τρελαίνεις

Ποθώ
να σ' αγκαλιάσω τρυφερά
να σε γεμίσω με φιλία
στα χείλη τα γλυκά.
Ποθείς
να 'ρθεις κοντά μου μια φορά
και να μου δώσεις τη χαρά
σε μια ζεστή φωλιά.

Refrain

Θα γίνουμε ζευγάρι
και θα ευτυχίσουμε,
ποτέ δεν θα χωρίσουμε,
χρόνια πολλά θα ζήσουμε
ενωμένοι.
Παιχνίδια και ταξίδια
πολλά θα κάνουμε,
κι όπου εμείς θα φτάνουμε,
κόσμο θα ξετρελάνουμε
μαζί.
Μ' αρέσεις τόσο
που με τρελαίνεις,
κέφι μου δίνεις
μα και ζωή.
Και κάθε τόσο
με ανασταίνεις
με μια ματιά σου
και ένα φιλί.

Ζητώ
μια υπέροχη ζωή
σε μια χώρα μαγική
που θα με πας εσύ.
Ζητάς
να ταξιδέψουμε μαζί
εκεί που η αγάπη μας θα ζει
σε μαγικό νησί.

REFRAIN

4. Θέλω μακρύ ταξίδι εξωτικό

Θέλω μακρύ
ταξίδι εξωτικό.
σε μαγικό
ονειρεμένο γιαλό,
με μουσική
χαβάγιες ερωτικές,
φρούτα, ποτά,
φантаστικές λιχουδιές.
Όμορφα κορίτσια με κατάμαυρα
μαλλιά να τραγουδούν,
να με φιλούν.

Refrain

Στην Ταϊτή μακριά θε να ξαναπάω,
που γνώρισα παλιά αυτή που αγαπάω.
Σφιχτά
μες την αγκαλιά μου να την πάρω.
Ζεστά
μέσα στην καλύβα εγώ και αυτή.
Την κοραλλένια ακτή κύματα φυλάνε.
Πιρόγες ελαφρές θα μας συριανάνε.
Βαριά
όταν πέφτει η νύχτα αγκαλιασμένοι,
ψηλά
τ' άστρα θα μετράμε εγώ κι αυτή.

Σ' άλλα νησιά
που έχουν άλλο θεό,
άσπρη αμμουδιά
με σμαραγδένιο νερό,
άνθη φυτά
ωραία ευωδιαστά,
σπάνια πουλιά
μεγάλα χρωματιστά.
Μες στις φυλλωσιές ακούς παντού
τζιτζίκια να σου τραγουδούν,
να σε μεθούν.

REFRAIN

5. Σε περιμένω και πάλι να 'ρθεις

Ξαναθυμάμαι το βράδυ αυτό
που με κρατούσες στην αγκαλιά σου,
σε ένα σοκάκι στενό σκοτεινό
και με μεθούσες με τα φιλιά σου.

Ξαναθυμάμαι λογάκια γλυκά
που ανταλλάσσαμε στα σκοτάδια,
παιχνίδια κάνουμε ερωτικά
και κολυμπούσαμε μες στα χάρδια.

Refrain

Αλλά όμως μου φεύγεις
και μετά δεν γυρίζεις
και καινούργιες αγάπες
μ' έναν άλλον γνωρίζεις.
Να μπορούσα για λίγο
να σε έχω ξανά,
να σε σφίξω και πάλι
στη φτωχή μου αγκαλιά.

Σε περιμένω και πάλι να 'ρθεις
να με γεμίσεις με ευτυχία,
στιγμές που ζήσαμε να θυμηθείς,
μη με ξεχάσεις, είν' αδικία.

Σε περιμένω κοντά μου να 'ρθεις
να με λυτρώσεις από τον πόνο,
λόγια αγάπης ξανά να μου πεις
κι ας είναι πάλι για λίγο μόνο.

REFRAIN

7. Τα ωραία χρόνια να 'τανε να ξαναρθούν

Όταν είμαστε ακόμη παιδάκια
χωρίς έννοιες γεμάτα χαρά,
παίζαμε ξένοιαστα παιχνιδάκια
και γύρω σκορπούσαμε γέλια γλυκά.
Και το βράδυ νωρίς κουρασμένα
στης μητέρας μας την αγκαλιά,
χορτασμένα και ευτυχισμένα
μας κοίμιζε πάντα με χάρδια απαλά.

Refrain

Τα ωραία τα χρόνια
να 'τανε να ξανάρθουν.
Θα τα νιώθω αιώνια,
μες' στη ψυχή μου θα ζουν

6. Μικρό λευκό καϊκάκι

Μέσα στο χαρούμενο καλοκαιράκι
έκανα ταξίδι στα ωραία νησιά,
άναψα στον Άγιο Νικόλα κεράκι
και το καϊκάκι μου πήρε φτερά.

Πήρα μια γοργόνα μαζί μου ωραία
και είχαμε σηκώσει μεγάλο πανί
και κάτι δελφίνια μας κάνουν παρέα
ώσπου να βρεθούμε στο πρώτο νησί.

Refrain

Μικρό λευκό καϊκάκι
που μας πηγαίνεις γοργά,
πετάς με λίγο αεράκι
μεθάμε από χαρά
Σε έχουμε σαν τ' άλογο μας
και σ' αγαπάμε πολύ,
τρέφεις το χαμόγελο μας
και τρέχεις σαν πουλί.

Μέσα στου Αιγαίου τα ωραία νησάκια
και μες του γιαλού τα καθάρια νερά,
κάναμε βουτιές και πολλά παιχνιδάκια
και η ψυχή μας ήταν γεμάτη χαρά.

Όσπου μια νύχτα ο βοριάς που φυσομανάει
μ' ορμή στα βράχια το καϊκάκι μας το σπάει,
κι απαρηγόρητοι τώρα κλαίμε και το κοιτάμε
και νοσταλγούμε, αναπολούμε και
τραγουδάμε.

REFRAIN

Θα μου δίνουνε νέα ζωή,
θα μου δίνουνε πάντα πνοή.
Να μπορούσα να ζήσω
πάλι από την αρχή.

Όταν ήμασταν νέοι γλεντζέδες
με παρέες και πάρτι τρελά,
κυνηγούσαμε ωραίες κοπέλες
και λόγια ανταλλάσσαμε ερωτικά,
Συντροφιά με αυτές τις κοπέλες
που στριμώχναμε στα σκοτεινά,
κάθε είδους εκάναμε τρέλες
τα ξένοιαστα χρόνια τα ρομαντικά.

REFRAIN

8. Τι ωραία μάτια, τι ωραία χείλη

Σε θέλω και πάλι.
Στα δυο σου τα χέρια
πετώ στα αιθέρια
σαν να 'με πουλί,
και στην αγκαλιά σου
μεθώ στα φιλιιά σου
και νιώθω για σένα
μια αγάπη τρελή.

Τι ωραία μάτια,
μάτια ονειρεμένα,
μάτια αγαπημένα,
μάτια λαμπερά.
Τι ωραία χείλη,
χείλη βελουδένια,
χείλη ρουμπινένια,
χείλη φλογερά.

Τα ξανθά μαλλιά σου
είναι μεταξένια,
είναι χρυσαφένια,
φίνα απαλά.
Κι η γλυκιά φωνή σου
ουράνια συμφωνία,
θεία μελωδία,
αντηχεί γλυκά.

Πάντα στα όνειρα μου
ήσουνα μπροστά μου,
μου 'φέρνες ελπίδα
μου 'φέρνες χαρά.
Τώρα συμφορά μου,
σαν μικρή νεράιδα
που έχουν κάνει μάγια,
μου 'φυγες μακριά.

9. Μωρό μου, είσαι το παν μικρό μου

Μωρό μου,
είσαι το παν μικρό μου,
γεμίζεις
όλη μου την ζωή.

Με γεμίζεις πολύ χαρά
όταν είσαι εσύ κοντά,
αχ να σ' έπαιρνα αγκαλιά
κάποια φορά.

Μωρό μου,
σε αγαπώ μικρό μου
και θέλω
να ζήσουμε μαζί.

Μα διστάζω να σου το πω
και φοβάμαι μην πληγωθώ,
σε κοιτάζω μα δεν μιλώ,
σε λαχταρώ.

Μωρό μου,
σ' αναπολώ μικρό μου,
θυμίζεις
νεράιδα μαγική.

Στην λαχτάρα μου όταν σε δω
τα μπερδεύω παραμιλώ,
δώσ' μου θάρρος παρακαλώ
να σου το πω.

Μωρό μου,
είσαι το είδωλο μου
και ξέρω
πως μ' αγαπάς και συ.

10. Κοντά σε μένα θα 'χεις ό,τι ονειρευτείς

Σαν είσαι εδώ,
μου ομορφαίνεις την ζωή,
μου γαληνεύεις την ψυχή
και με γεμίζεις με χαρά και ευτυχία.

Σαν σε κοιτώ,
βλέπω στα μάτια σου βαθιά
να ξεχειλίζει η δροσιά,
να με σκεπάζει η δική σου η μαγεία.

Refrain

Κοντά σε μένα θα 'χεις ό,τι ονειρευτείς
και θα γεμίζω την ζωή σου με ευτυχία,
μα έχεις φύγει και δεν ξέρω αν ξαναρθείς
και την ψυχή μου πλημμυρίζει η αγωνία.
Σε καρτερώ πάλι να 'ρθεις σαν την βροχή
που το ξερό λουλούδι θέλει για ν' ανθίσει,
και να γλυκάνεις την καημένη μου ψυχή
που σ' έχει τόσο η φτωχή επιθυμήσει.

Σε νοσταλγώ,
θέλω κοντά σου να βρεθώ,
απ' τους καημούς να λυτρωθώ
και να με σφίξεις στη θερμή την αγκαλιά σου.

Και σε ζητώ,
από το βράδυ ως το πρωί
να μου γιατρέψεις μια πληγή
και να μου δώσεις τα ολόγλυκα φιλιά σου

REFRAIN

12. Θα κολυμπούμε εσύ κι εγώ

Θέλω κοπέλα μου, μέσα στην τρέλα μου
θέλω μαζί να κλεφτούμε
και να πάμε να κρυφτούμε
κι απ' τον κόσμο να χαθούμε.
Πάμε να ζήσουμε και να ευτυχίσουμε
σε τόπο ονειρεμένο,
σε νησάκι μαγεμένο,
δεν μπορώ να περιμένω.

Refrain

Θα κολυμπούμε εγώ και εσύ
μες τα χάνια και τα φιλιά,
στο μαγεμένο μας το νησί
στη γαλάζια του ακρογιαλιά.

11. Μικρό χωριουδάκι πλάι στο ποταμάκι

Όμορφη πλατεία, όλο γοητεία,
μέσα στου χωριού μου την ωραία φύση.
Γύρω της πλατάνια φτάνουν στα ουράνια,
γάργαρο κυλάει το νερό στη βρύση.

Μες στο χωριουδάκι το καφενεδάκι
όπου κουβεντιάζουμε όμορφα τα βράδια.
Γερανοί πετούνε και μας χαιρετούνε,
πρόβατα βελάζουν μέσα στα λιβάδια.

Refrain

Μικρό χωριουδάκι πλάι στο ποταμάκι
στολίζεις μία ωραία κοιλάδα,
που είν' μοναδική στην Ελλάδα.
Το βράδυ γεμίζει μεγάλες παρέες
που κάνουν καντάδες σε όμορφες νέες.
Γλυκά τραγουδάκια γεμάτα μεράκια
μέσα στα στενά τα σοκάκια
ακούμε τα καλοκαιράκια.

Κάθε σου σπιτάκι έχει ένα κηπάκι
μ' άνθη που μυριάδες ευωδιές σκορπούνε,
κι ένα εκκλησάκι, πάνω στο λοφάκι
όπου οι πιστοί πάνε και προσκυνούνε.

Κι όταν έχει σχόλη μαζευόμαστε όλοι
και χορούς αρχίζουμε, γέλια και τραγούδια.
Πίνουμε γλεντάμε και καλά περνάμε
και στεφάνια πλέκουμε μ' όμορφα λουλούδια.

REFRAIN

Σ' αγαπώ, θα στο πω,
δεν με νοιάζει μετά τι θα γίνει.
Σε ζητώ, σε ποθώ,
με μαγεύει η δική σου σαγήνη.

Θέλω να φύγουμε, για να αποφύγουμε
όσους πολύ μας φθονούνε,
και ζητούν για να χαρούνε
χωρισμένους να μας δούνε.
Έλα να φτάσουμε, για να προφτάσουμε
λίγη ζωή να χαρούμε,
και να ευχαριστηθούμε
αφού τώρα το μπορούμε.

REFRAIN

13. Όμορφο νησί μου, είσαι η ζωή μου

Άσπρα εκκλησάκια γραφικά,
σπιτάκια όμορφα μικρά
στους λόφους σκαρφαλώνουν.
Ακρογιαλιές μαγευτικές
με αμμουδιές ρομαντικές
που όλους μας σκλαβώνουν.

Αγιόκλημα και γιασεμιά,
γαρδένια και κληματαριά
τους κήπους σου στολίζουν.
Ζουμπούλια, κρίνα διαλεχτά,
τριαντάφυλλα και άλλα πολλά
που ευωδιές σκορπίζουν.

Refrain

Όμορφο νησί μου είσαι η ζωή μου
είσαι η αγάπη μου η παλιά.
Θέλω να γυρίσω, και εκεί να ζήσω
μέσα στη ζεστή σου αγκαλιά.
Είσαι 'συ η νοσταλγία μου η μεγάλη
κι ομορφιά σ' όλη τη γη δεν έχει άλλη.
Όμορφο νησάκι είσαι το μεράκι,
θα 'ρθω να μου δώσεις τη χαρά.

Γλυκές κοπέλες λυγερές,
παραμυθένιες φορεσιές,
με στάμνες για τη βρύση,
σαν λαμπυρίζουν τα νερά
και γίνονται χρωματιστά
στην πορφυρένια δύση.

Δρομάκια πέτρινα στενά
κι ονειρεμένα δειλινά
σαν πάει να νυχτώσει.
Καντάδες με γλυκές φωνές
που αντηχούν στις γειτονιές
ώσπου να ξημερώσει.

REFRAIN

14. Θέλω να βρεθώ κοντά σου

Κάθε μαγευτική βραδιά
σου τραγουδάω ερωτικά
με μια κιθάρα.
Ξεροσταλιάζω στο στενό
να ξεπροβάλεις να σε δω
που 'χω λαχτάρα.

Μα εσύ δεν βγαίνεις μια στιγμή
να μου γιατρέψεις την πληγή
που μου 'χεις κάνει.
Δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ,
θέλω πολύ να σου το πω,
μ' έχεις τρελάνει.

Refrain

Θέλω να βρεθώ κοντά σου,
πόσο σε ποθώ.
Να μου δώσεις τα φιλιά σου
για να γιατρευτώ.
Θα 'ρθω από του μπαμπά σου,
άλλο δεν μπορώ,
να ζητήσω την καρδιά σου,
να σε παντρευτώ.

Σαν άγγελο μου σε ζητώ
μαζί να ζήσουμε ποθώ
πολύ το θέλω.
Σε μια φωλιά ερωτική
μία ζωή ονειρευτή
να σου προσφέρω.

Παιδιά να κάνουμε μαζί
να μας γεμίσουν τη ζωή
με ευτυχία,
και να γεράσουμε αγκαλιά
μέσα σε χάδια και φιλιά
με ηρεμία.

REFRAIN

15. Στην τρελή αυτή ζωή

Όταν ήμασταν μικροί
με κορίτσια παίζαμε
και γινόμασταν γιατροί
και καημούς γιατρεύαμε,
που και που διαβάζαμε
μα έννοιες δεν βάζαμε.

Όταν ήμουν φοιτητής
πρωτοερωτεύτηκα
μια ωραία της σχολής
και μαζί της κλέφτηκα,
αλλά δεν μπερδεύτηκα
κι έτσι δεν παντρεύτηκα.

Refrain

Στην τρελή αυτή ζωή
δεν μου καίγεται καρφί,
σε καλό μου να μου βγει
θα γλεντώ ως το πρωί
με μια κούκλα διαλεχτή.

Μην κρατάς λογαριασμούς,
ξέχασε τις έννοιες σου
και τους προβληματισμούς,
και την ζαχαρένια σου
μη χαλάς ούτε στιγμή
ζήσε ξένοιαστη ζωή.

Με χαρές και μουσικές
θέλω να περάσουμε
και από γλέντια και γιορτές
θέλω να χορτάσουμε,
και να τα προφτάσουμε
ώσπου να γεράσουμε.

REFRAIN

16. Θα γεμίσω με τραγούδια και χορό το μυαλό

Θα γεμίσω με τραγούδια και χορό
το μυαλό
και θα τραγουδήσω
την αγάπη να ονειρευτώ,
χορό θε να στήσω
και θα ανεβώ στον ουρανό.

Θα περάσω σε μια άλλη εποχή
μια αυγή,
ξανά θα τολμήσω
και θα αγαπήσω απ' την αρχή,
χαρά θ' αναστήσω
και θα τραγουδήσουμε μαζί.

Κι αν πεθάνει η ελπίδα στην καρδιά
μια φορά,
ποτέ δεν θα φτάσει
ούτε θα αντέξει στην φθορά,
και τότε θα σπάσει
και θα ακολουθήσει συμφορά.

Για να ζήσουμε το όνειρο μαζί
στην ζωή,
μακριά θα κοιτάμε
όπου η αγάπη μας θα ζει,
ψηλά θα πετάμε
και θα κατακτήσουμε την γη.

Και αν φωλιάσει η αγάπη στην ψυχή
μια στιγμή,
θα έχουμε φτάσει
σε τόπο που δεν έχεις φανταστεί,
και θα μας σκεπάσει
χαρά και ευτυχία περισσή.

17. Την όμορφη βραδιά φωτίζει αστροφεγγιά

Την όμορφη βραδιά
φωτίζει αστροφεγγιά,
και η σελήνη λαμπιρίζει στον γιαλό
σαν ξεπροβάλει απ' το βουνό
μαζί με τον αυγερινό.

Και εγώ μεθώ μέσα στην ομορφιά της φύσης
και ξενοχτώ ώσπου να έλθει το πρωί.

Κι όταν ο ήλιος βγει
σαν έλθει η αυγή,
βλέπω πουλιά χρωματιστά να κελαηδούν,
βλέπω λουλούδια να ανθούν
με ευωδιές που με μεθούν.

Κι ακολουθώ της ομορφιάς το μονοπάτι
μες στο υπέροχο ηλιόλουστο νησί.

Στα γαλανά νερά
βουτάω με χαρά.
Γοργόνες όμορφες ξανθές μ' ακολουθούν
και στα καίκια που περνούν
σειρήνες γλυκοτραγουδούν.

Κι απολαμβάνω την δροσιά που με τυλίγει
σαν με χαϊδεύουνε τα γάργαρα νερά.

Ψαράκια κολυμπούν
και πλάι μου περνούν,
και τ' αεράκι που φυσάει ελαφρά
φυλάει τα κύματα γλυκά
που γλύφουν την ακρογιαλιά.

18. Σαν βραδιάζει πάντα σε θυμάμαι

Σαν βραδιάζει πάντα σε θυμάμαι
και γι αυτό τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
Πιο κοντά σου θέλω πάντα να 'μαι
και να σε γεμίζω με φιλιά.

Στο μυαλό μου τριγυρίζεις,
με ευτυχία με γεμίζεις,
κι αν σε δω και στο όνειρο μου
ότι είσαι στο πλευρό μου,
ότι σ' έχω συντροφιά,
τότε λιώνω απ' ευτυχία,
σε κοιτάζω με λατρεία
κι η ζωή είναι γλυκιά.

Refrain

Αγάπη μου μελένια
είσαι παραμυθένια,
μου διώχνεις κάθε έννοια
σε τούτη τη ζωή.
Είσαι το όνειρο μου,
το πλάσμα το δικό μου,
σε θέλω στο πλευρό μου
να ζήσουμε μαζί.

Σαν σε χάνω και μου λείπεις
μες στη θάλασσα της λύπης
κολυμπάω με αγωνία
και με πνίγει η ανία
κι η ψυχή μου με πονεί.
Θέλω πάλι να γυρίσεις
και χαρά να μου χαρίσεις
δυνατή, παντοτινή.

REFRAIN

19. Έλα μαζί μου να ξεχαστούμε

Τόσο πολύ μ' έχεις πλανέψει
και την καρδιά μου έχεις κλέψει,
που άλλο πλέον δεν βαστώ
και ανοιχτά θα σου το πω.

Είσαι η πιο γλυκιά κοπέλα
και θα σε κλέψω μια βραδιά,
όταν σε δω μου φέρνεις τρέλα
θε να σε πάρω μακριά.

Refrain

Έλα μαζί μου να ξεχαστούμε
σε άλλα μέρη μαγευτικά,
την ευτυχία μαζί να γευτούμε
και να μεθύσουμε από χαρά.

Στην αγκαλιά μου να σε κρατάω
λόγια να λέμε ερωτικά,
και στα ουράνια με σε να πετάω
σαν θα μου δίνεις χιλιάδες φιλιά.
Έλα μαζί μου λοιπόν να βρεθούμε
κι ας είναι μόνο μια βραδιά.

Στης γειτονιάς σου το μονοπάτι
συναντηθήκαμε προχθές
κι εγώ σου έκλεισα το μάτι
μα συ μου κάνεις πως δε θες.

Πάψε λοιπόν να με αρνιέσαι
σε αγωνία να με κρατάς,
αφού το ξέρω δεν κρατιέσαι
γιατί και συ με αγαπάς.

20. Νεράιδα με μάτια γαλάζια

Νεράιδα με μάτια γαλάζια
μου κάνει κάθε μέρα νάζια,
και ενώ τη θέλω και πολύ την αγαπώ
με εγκαταλείπει και με κάνει να πονώ.

Μ' έχει πολύ ταλαιπωρήσει,
δεν ξέρω αν θα μ' αγαπήσει,
πότε μου κάνει την καλή και στοργική
και πότε πάλι ούτε θέλει να με δει.

Refrain

Αχ παιχνιδιάρια
με τα σκέρτσα σου και τα καπρίτσια,
δεν θα υπάρχουν
τέτοια νάζια σε άλλα κορίτσια.

Με τις ματιές σου
την καρδιά μου μεθάς σαηνεύεις,
με ξεγελάς
και με ψέματα με κοροϊδεύεις.

Μα τώρα έφυγες μακριά μου
και έρχεσαι μόνο στα όνειρα μου.
Σε αγκαλιάζω με λατρεία και στοργή
και της καρδιάς μου απαλύνεις την πληγή.

Σε περιμένω να γυρίσεις,
την αγωνία μου να σβήσεις,
και με λαχτάρα περιμένω να σε δω
ενώ με δάκρυα σου σιγοτραγουδώ.

REFRAIN

21. Τα ωραία τα χρόνια θυμάμαι

Όταν κάποτε σ' είχα κοντά μου
με χαρά γέμιζες την ζωή,
κάθε μέρα πετούσα καρδιά μου
κι είχα στην αγκαλιά μου όλη τη γη.
Μα συ έφυγες τώρα μακριά μου
και μου λείπει η γλυκιά σου η ματιά,
κι εγώ χάσει μαζί την χαρά μου
με τυλίγει μια μαύρη συννεφιά.

Refrain

Τα ωραία τα χρόνια θυμάμαι
που περνούσαμε τότε μαζί
και με τις αναμνήσεις κοιμάμαι
που είν' ακτίδα στην άδεια μου ζωή.
Το γλυκό άρωμα σου μυρίζω
και το βλέμμα σου το χαρωπό,
όπου και να στραφώ αντικρίζω
τη φωλίτσα που είχαμε οι δυο.

Πήγα χθες στο μικρό εκκλησάκι
που μας είχε ενώσει στη ζωή
και περπάτησα μες το σοκάκι
όπου τότε πηγαίναμε μαζί.
Και στον κήπο που η αγάπη είχε φτιάσει
και ποτίζαμε κάποτε οι δυο,
έχει ο χρόνος τα πάντα χαλάσει
κι έχει γίνει ο κήπος ρημαδιό.

REFRAIN

23. Εσένα μόνο αγαπώ μόνον εσένα

Εσένα μόνο αγαπώ μόνο εσένα
και είσαι μέσα στην καρδιά μου φυλαχτό,
και πάντα μέσα στην ψυχή μου έχω κρυμμένα
πολλά λογάκια τρυφερά για να σου πω.

Να σου μιλήσω και να ανοίξεις την καρδιά
σου
για να μ' ακούσεις και να ανταποκριθείς,
να φανερώσεις τα κρυφά τα όνειρα σου
και όσα κρύβεις στην ψυχή σου να μου πεις.

Refrain

Βασίλισσα μου, όταν σε βλέπω
όλα ομορφαίνουν και φαντάζουν χαρωπά,
είσαι η χαρά μου, κι όπως προβλέπω
οι δυο μας θα είμαστε μαζί παντοτινά.

22. Πάμε τώρα σ' άλλη χώρα

Θέλω να πετάξω, να βγάλω φτερά,
να φύγω ποθώ μακριά,
να δω πολιτείες τρανές μακρινές,
να νιώσω χαρές μαγικές.
Μα μόνο μαζί σου μπορώ να χαρώ,
μακριά σου μου λείπεις, πονώ,
γι' αυτό θε να πάρω και σένα μαζί
ν' αρχίσουμε νέα ζωή.

Refrain

Πάμε τώρα, σ' άλλη χώρα
που 'ναι όλα καινούργια τρελά,
για να δούμε και να βρούμε
ηρεμία, χαρά, ξενοιασιά.
Πάμε τώρα, αγάπη μου, οι δυο μας
σε ένα τόπο μαγικό,
για να φτιάξουμε το σπιτικό μας
σ' ακρογιάλι εξωτικό.

Μα πάλι διστάζω να φύγω γιατί
μ' αρέσει κι η χώρα μου αυτή,
και όσο να ψάξω δεν ξέρω αν θα βρω
της χώρας μου τον θησαυρό.
Μα όμως θα φύγω ν' αλλάξω ζωή
ν' αρχίσω όλα από την αρχή,
κι αν δεν μ' αρέσει και πάλι γυρνώ
στον τόπο μου αυτόν τον γνωστό.

REFRAIN

Όταν μου λείπεις όλα σκοτεινιάζουν
και με πλακώνει μια μαύρη συννεφιά,
μα σαν γυρίζεις, τόν' όλα αλλάζουν
και με γεμίζεις μ' ευτυχία και χαρά.

Γι αυτό μη φύγεις πια ποτέ από κοντά μου
την ευτυχία μας που ζούμε μη χαλάς.
Γεμίζεις τόσο με χαρά τα όνειρα μου
μέσα στη σκέψη σ' έχω πάντα όπου πας.

Στην αγκαλιά μου θα 'χεις πάντα την γαλήνη
την ευτυχία που ποθείς και αναζητάς,
και κάθε πόνο η αγάπη θα απαλύνει
και θα σου δίνω πάντα ό,τι μου ζητάς.

REFRAIN

24. Στο ράντζο το μεγάλο

Στο ράντζο το μεγάλο
που όμοιο δεν έχει άλλο
εγώ είμαι καουμπόης,
άλογα καβαλάω,
κοπάδια κυνηγάω
κι είμαι μεγάλος γόης,
στην Αργεντινή.

Refrain

Έχω πιστόλι και λάσο
τις σενιορίτες να πιάσω,
κι όλο γελώ και χορευώ
και μια αγάπη γυρεύω.
Πίνω κρασί και ουίσκι
κι όποια με θέλει με βρίσκει
στα μπαρ όπου ξενυχτάω
και με κοπέλες γλεντάω.

Ξέρω καλό σημάδι
και βγαίνω πάντα λάδι
μ' όποιον μονομαχήσω,
γι' αυτό με τρέμουν όλοι
και φεύγουν απ' την πόλη
να μην τους συναντήσω,
στην Αμερική.

REFRAIN

26. Είναι ένα ωραίο βράδυ

Είναι ένα ωραίο βράδυ
που έχει πέσει στο σκοτάδι
και μοσχοβολούν λουλούδια
στην ωραία ακρογιαλιά.

Καθρεφτίζει το φεγγάρι
ο γιαλός που είναι λάδι
και ακούγονται τραγούδια
στης νύχτας τη σιγαλιά.

Refrain

Όπως και πρώτα αγάλιασε με
και φίλησε με,
και στην καρδιά σου κράτησε με
εάν ακόμα μ' αγαπά.

25. Το γλυκό σου το τραγούδι το μαγευτικό

Το γλυκό σου το τραγούδι το μαγευτικό
που γεμίζει τον αέρα χάδι ερωτικό,
η μελωδική κιθάρα
που σκορπίζει τη λαχτάρα,
η κρυστάλλινη φωνή σου,
έχουν κάτι απ' την ψυχή σου.

Refrain

Με την μουσική σειρήνα μου ωραία,
κρατάς στην ζωή μου αιθέρια παρέα.
Κοντά σου ζητάω για πάντα να ζήσω
κι από τα φιλιά σου να πιω να μεθύσω.

Είσαι θεία καλλονή που με μαγεύει
κι η φωνή σου τον καθένα σαγηνεύει,
και σαν πέφτει η νύχτα κι ο ύπνος με παίρνει,
το όνειρο πάλι κοντά σου με φέρνει.

Έξω απ' το παράθυρο σου συνεχώς περνώ
να μου σβήσεις τη λαχτάρα που 'χω να σε
δω.

Σε προσμένω σε ζητάω
και γλυκά σου τραγουδάω,
να βγεις να σε δω λιγάκι,
να μου φύγει το μεράκι.

REFRAIN

Σε βλέπω μες τα όνειρά μου
βασίλισσα μου,
και σε 'χω πάντα στην καρδιά μου
που όλο για σε καρδιοχτυπά.

Η ψυχή μου έχει ανοίξει
και ο πόθος μ' έχει πνίξει,
να σε δω απόψε πάλι
όπως σ' έβλεπα παλαιά.

Μες στην άνοιξη π' ανθίζει
η καρδιά μου φτερουγίζει,
κι είναι η βραδιά μεγάλη
να την ζούσαμε αγαλιά.

REFRAIN

27. Όπου κι αν βρεθώ δεν σε λησμονώ

Σε μικρό του Αιγαίου νησάκι
ζωσμένο απ' τη θάλασσα τη γαλήνη,
έχω ένα ωραίο σπιτάκι
σε μια παραλία που είν' ερημική.

Και ένα άσπρο μικρό καϊκάκι
εκεί περιμένει εμένα να 'ρθω.
Να το πάρω να πάω ταξιδάκι
γύρο απ' το νησί μου το ονειρευτό.

Refrain

Όπου κι αν βρεθώ
δεν σε λησμονώ,
όμορφο νησί μου
και σε νοσταλγώ.

Κι αν ξενιτευτώ
θε να ξαναρθώ,
είσαι η ζωή μου
και σ' αποζητώ.

Στα γαλάζια νερά σου βουτάμε
κι ο ήλιος φωτίζει την ακρογιαλιά.
Τα καϊκια που φεύγουν κοιτάμε
καθώς ξεκινούνε και ανοίγουν πανιά.

Σε ταβέρνες τα βράδια μεθάμε
μ' ωραίες κοπέλες γλυκιά συντροφιά.
Με κιθάρες γλύκα τραγουδάμε
και λόγια ανταλλάσσουμε ερωτικά.

REFRAIN

28. Αν θα ξαναγυρίσεις στην αγκαλιά μου

Φεύγεις μακριά
δεν ξέρω αν πίσω τώρα θα 'ρθεις ξανά,
κι η ξενιτιά
μήπως θα σε κρατήσει παντοτινά.
Όμως εγώ
θα περιμένω πίσω να 'ρθεις εδώ,
και λαχταρώ
την ομορφιά σου πάλι να ξαναδώ.

Refrain

Αν θα ξαναγυρίσεις στην αγκαλιά μου
θέλω να σε μεθύσω με τα φιλιά μου.
Να 'ταν παντοτινά δίπλα μου να ζήσεις
κι όπως σε αγαπάω να μ' αγαπήσεις.
Έλα σε νοσταλγώ,
πάντα σ' αναζητώ,
έλα στην αγκαλιά να σε σφίξω,
έλα που σ' αγαπώ.
Έλα που σε ποθώ
και θέλω να σε δω,
έλα μες' τα φιλιά να σε πνίξω
έλα μου τώρα εδώ.

Σε καρτερώ
πίσω να 'ρθεις πάλι με το καλό.
Θε να σε δω
και τη χαρά να φέρεις μες' στο χωριό.
Κι αν δεν θα 'ρθεις
και αν στην ξενιτιά πέρα ξεχαστείς,
να θυμηθείς
πως τέτοια αγάπη άλλη δεν θα την βρεις.

REFRAIN

29. Μην παρασύρεσαι απ' τα λόγια τα πολλά

Μην παρασύρεσαι απ' τα λόγια τα πολλά που λεν οι άλλοι για να σε κερδίσουν, θέλουν μονάχα να περάσουνε καλά κι όταν σε βαρεθούν να σε αφήσουν. Μην σε θαμπώνουνε κοσμήματα, λεφτά, πισίνες, σκάφη και σπίτια παλάτια, δώρα πολύτιμα ταξίδια μακρινά, που ξεγελούνε τα γλυκά σου μάτια.

Refrain

Κανείς δεν σε αγαπάει σαν την δική μου καρδιά, γλεντάει και σε ξεχνάει και θα σου φύγει μακριά. Μην φεύγεις τώρα χαρά μου, την ευτυχία αν ζητάς θα βρεις μονάχα κοντά μου, γι αυτό μη με παρατάς

Ο κόσμος έγινε κακός και μοχθηρός την καλοπέραση ο καθένας θέλει, κι αν δεν την έχει γίνεται πολύ σκληρός και για τον άλλον πλέον δεν τον μέλει. Τα ψέματα τους που σου λένε μην ακούς και μην τους έχεις πια εμπιστοσύνη, έλα μαζί μου και άφησε όλους αυτούς, μόνον κοντά μου θα βρεις τη γαλήνη.

REFRAIN

31. Ζεστή μου ηλιαχτίδα

Εσύ που μ' αγάπη με πνίγεις, εσύ που δεν θέλω να φύγεις, εσύ που την σκέψη μου κρατάς, μη φύγεις μακριά και μη με παρατάς.

Εσύ που την τύχη μου ορίζεις, εσύ την ψυχή μου που αγγίζεις, εσύ που στα σύννεφα με πας, να μείνεις κοντά και να με αγαπάς.

Refrain

Ηλιαχτίδα, ζεστή μου ηλιαχτίδα, που μέσα στην ζωή δίνεις ελπίδα. Σε λατρεύω, σε θέλω, σε γυρεύω και λίγη σου αγάπη ζητιανεύω.

30. Από τώρα μόνος θα 'με

Από τώρα μόνος θα 'με κάθε βράδυ όταν γυρνώ και με πνίγει η μοναξιά και η ανία, και όλο εσένανε θυμάμαι δεν μπορώ να κοιμηθώ και γεμίζει την ψυχή μου αγωνία.

Refrain

Αχ κορίτσι μου γλυκό ξαναγύρνα στη φωλιά σου, έλα που σε λαχταρώ, έλα που σε νοσταλγώ, σφίξε με στην αγκαλιά σου.

Έλα λίγο να σε δω να χαϊδέψω τα μαλλιά σου, για να παρηγορηθώ έλα μου που σε ποθώ, να μου δώσεις τα φιλιά σου.

Έχεις φύγει και μου λείπει και έχεις εξαφανιστεί και δεν ξέρω καν αν ζεις και αν θα γυρίσεις, και στη θάλασσα της λύπης η καρδιά μου έχει πνιγεί και εσύ μόνο πια μπορείς να αναστήσεις.

REFRAIN

Αν μου φύγεις και μόνο μ' αφήσεις με λύπη την ψυχή μου θα γεμίσεις, μ' αν με θέλεις και πίσω αν γυρίσεις, αγάπη και χαρά θα μου χαρίσεις.

Εγώ που σ' έχω σαν θεά μου, εγώ σε ζητώ στα όνειρα μου, εγώ που σε θέλω σε ποθώ, δεν παύω ποτέ τρελά να σ' αγαπώ.

Εγώ που σε έχω στην καρδιά μου εγώ που σε θέλω συντροφιά μου εγώ που για αγάπη σου μιλώ και βράδυ πρωί πάντα θα τραγουδώ.

REFRAIN

32. Φεύγεις και φεύγει η χαρά μου

Φεύγεις και φεύγει η χαρά μου
κι είν' το σκοτάδι βαθύ.
Είσαι η παρηγοριά μου
που με κρατά στη ζωή.

Μα όταν είσαι κοντά μου
μέχρι τα ουράνια πετώ,
σ' έχω στην αγκαλιά μου,
σου δίδω τα φιλιά μου
και σαν τρελός σου τραγουδώ.

Refrain

Να μείνεις για πάντα κοντά μου
γλυκιά μου κοπέλα.
Μακριά μου να φύγεις και πάλι
θα ήταν μια τρέλα.
Κοντά μου θα ζεις τη χαρά την αιώνια
ευτυχία.
Σε θέλω μαζί μου σαν πρώτα μη φύγεις ποτέ.

Φεύγεις και είμαι χαμένος
κι είν' η ψυχή μου βαριά
κυκλοφορώ λυπημένος
δεν βρίσκω παρηγοριά.

Μα όταν σ' έχω μαζί μου
μου ξαναλές σ' αγαπώ,
γεμίζεις την ζωή μου
και τραγουδάει η ψυχή μου
το τραγουδάκι το γνωστό.

REFRAIN

34. Αντίο, φίλοι, φεύγω τώρα για τα ξένα

Αντίο φίλοι φεύγω τώρα για τα ξένα
και θα μου λείψετε πολύ εμένα,
καινούργιες χώρες πάω τώρα να γυρίσω
και νέους φίλους εκεί πέρα ν' αποκτήσω.
Απ' την μιζέρια που με δέρνει θα ξεφύγω
κι απ' τα προβλήματα μακριά θα φύγω,
και ότι τράβηξα εδώ πέρα θα ξεχάσω
και την ζωή να ξαναφτιάξω θα προφθάσω.

Refrain

Αλλά θα σας θυμάμαι
μακριά σας όταν θα 'με
και όταν θα κοιμάμαι
εσάς θα αναπολώ.

33. Στα όνειρα μου τα τρελά

Στα όνειρα μου τα τρελά
βλέπω και πελαγώνω,
τα αδύνατα να είν' δυνατά
και 'γω να καμαρώνω.

Οι άνθρωποι να 'νε καλοί
για αγάπη να μιλάνε
και οι λαοί σ' όλη τη γη
πια να μην πολεμάνε.

Refrain

Να 'χουνε όλοι φαγί να φάνε
και να μην μένουνε πια νηστικοί,
και άρρωστοι άνθρωποι που πονάνε
να μην υπάρχουνε σ' όλη τη γη.
Όλοι να έχουνε σπίτι να μείνουν
και ωραία ρούχα για να φορούν,
και στον πλησίον τους πάντα να δίδουν
στοργή και αγάπη όση μπορούν.

Ήρεμα να κυλάει η ζωή
μακριά από φασαρίες,
να μην υπάρχουν φυλακές
ούτε κι εγκληματίες.

Με τέτοιο όνειρο γλυκό
θέλω πάντα να ζήσω,
κι αυτό να γίνει αληθινό
και όταν θα ξυπνήσω.

REFRAIN

Και αν με επισκεφτείτε
πολλά θα δείτε,
μαζί μου θα χαρείτε
θα σας περιποιηθώ.

Θε να δουλέψω και λεπτά να αποκτήσω,
γνωστούς και φίλους μου να βοηθήσω,
και εμέ που τώρα οι πολλοί περιφρονούνε,
εκεί θα σέβονται και θα με εκτιμούνε.
Και αν η τύχη μου το φέρει να γυρίσω,
εσάς τους φίλους μου θα συναντήσω,
στο χωριουδάκι μου το σπίτι μου θα κτίσω
και την υπόλοιπη ζωή μου εκεί θα ζήσω.

REFRAIN

35. Στα πούπουλα θα σ' έχω αν με πάρεις

Είναι χρόνια που σε κυνηγάω,
μα να σ' αποκτήσω δεν μπορώ,
και σε θέλω σε ζητάω
και συνέχεια προσπαθώ,
γιατί πάντα σαν τρελός σε αγαπώ.
Γύρω από το σπίτι σου γυρνάω
και σε περιμένω να φανείς,
το όνομα σου τραγουδάω
μα δε βγαίνεις να με δεις,
ας τα νάζια, ξέρω ότι με ποθείς.

Refrain

Στα πούπουλα θα σ' έχω αν με πάρεις
και ό,τι ζητάς θα σου το δίνω εγώ.
Μαζί μου θα 'χεις πάντα ότι γουστάρεις
γιατί σαν την ζωή μου σ' αγαπώ.
Ταξίδια ονειρευτά θα σε πηγαίνω
σε τόπους μαγικούς εξωτικούς.
Με χάρδια και φιλιά θα σε χορταίνω
και λόγια αγάπης συνεχώς θ' ακούς.

Μην ακούς τι λέει ο μπαμπάς σου
και οι γείτονες σου οι κακοί,
που θολώνουν τα μυαλά σου
και που με μισούν πολύ,
άφησε τους και έλ' να ζήσουμε μαζί.
Μέσα στη ζεστή την αγκαλιά μου
και μες τα γλυκά μου τα φιλιά,
θα 'σαι η βασίλισσα μου
λατρευτή μου συντροφιά,
έλα πάμε να σου κτίσω μια φωλιά.

REFRAIN

36. Σε θέλω και πάλι σε μένα να 'ρθεις

Σαν μου έφυγες και πήγες σ' άλλα μέρη
τον χειμώνα στην ψυχή μου έχεις φέρει,
μαύρα σύννεφα σκεπάζουν την καρδιά
όσο βρίσκεσαι από μένανε μακριά.

Με λαχτάρα περιμένω να γυρίσεις
και με άνοιξη ξανά να με γεμίσεις,
μ' ηλιαχτίδες να μου λούσεις την καρδιά
σαν σε δω να 'ρθεις κοντά μου μια βραδιά.

Refrain

Σε θέλω και πάλι σε μένα να 'ρθεις
να φέρεις ξανά την ελπίδα,
να πάρεις το πλοίο της επιστροφής
να ανοίξουμε νέα σελίδα.

Τα λόγια που είπαμε να ξεχαστούν,
τη στάση μου να συγχωρήσεις,
και λόγια αγάπης ξανά ν' ακουστούν
σε μένα ξανά σαν γυρίσεις.

Παρεξήγησα την τόση καλοσύνη
και προχώρησα μαζί σου με βιασύνη,
και έτσι πλήγωσα μια τρυφερή ψυχή
που όμοια της δεν θα βρω σ' όλη τη γη.

Μα μετάνιωσα πικρά συγχώρεσέ με
και την στάση μου θ' αλλάξω, πίστεψε με,
και θα είσαι η βασίλισσα μου εσύ
για ν' αρχίσουμε μαζί ζωή χρυσή.

REFRAIN

37. Είσαι η αγάπη μου η μεγάλη

Χαίρομαι που μ' έχεις φίλο σου
και που σου κρατώ παρέα,
και με συμπαθείς
μα με αγνοείς.

Φλέρταρε τους άλλους γύρω σου
θέλω να περνάς ωραία,
κρυφά σε κοιτώ
και σου τραγουδώ.

Refrain

Είσαι η αγάπη μου η μεγάλη
κι αν σε αγαπώ, δεν θα σου το πω
κι αν με αγαπήσει κάποια άλλη,
εσένα ποθώ και θ' αναζητώ.

Θα 'θελα στα πόδια σου να κλάψω
και το μυστικό που 'χω να σου πω,
ξέρω όμως πως τότε θα σε χάσω
και γι αυτό σιωπώ και δεν σου μιλώ.

Την ζεστή φωνή σου τη γλυκιά
μου αρκεί να ακούω μόνο,
και δεν σ' ενοχλώ,
μόνο σε κοιτώ.

Και η απαλή σου μυρωδιά
κάνει να ξεχνώ τον πόνο.
Άσε με να ζω
το όνειρο μου αυτό.

REFRAIN

38. Πάμε τώρα ταξιδάκι

Έλα να κάνουμε οι δυο
ταξίδι στο Σαρωνικό,
σε ένα καϊκάκι,
με πρίμο αεράκι
να πάμε μέχρι το Τολό.
Σαν θα γλιστράμε απαλά
πάνω στα γαλανά νερά,
μαζί μου στο τιμόνι,
για να μην είσαι μόνη
θα σου χαϊδεύω τα μαλλιά.

Refrain

Πάμε τώρα ταξιδάκι
με το ωραίο καϊκάκι.
Έλα τώρα, μη μου φέρνεις αντιρρήσεις,
αν δεν 'ρθεις θα μετανοήσεις.
Στους δικούς σου να μη δίνεις σημασία,
να 'ρθεις τώρα που σε θέλω, σε ποθώ,
και θα σε κοιτώ στα μάτια με λατρεία
και θα ήθελα και να σε παντρευτώ.

Έλα να ζήσουμε μαζί
το όνειρο μας μέσα στη ζωή,
να παίρνεις τα φιλιά μου,
μέσα στην αγκαλιά μου
από το βράδυ ως το πρωί.
Ένα θα έχουμε σκοπό
να μ' αγαπάς να σ' αγαπώ,
μαζί θα τραγουδάμε,
τα βράδια σαν κοιτάμε
τα αστέρια μες τον ουρανό.

REFRAIN

39. Ήρθε η ώρα τώρα πια να χωριστούμε

Αφού η μοίρα επολέμησε τους δυο μας
κι όλο εμπόδια έχει βάλει στο δεσμό μας
όρκοι που δώσαμε πια δεν θα κρατηθούνε
και τ' όνειρα μας πρέπει τώρα να χαθούνε.

Refrain

Ήρθε η ώρα τώρα πια να χωριστούμε
κι αν ανταμώσουμε σαν φίλοι θα βρεθούμε,
όμως δεν πρόκειται ποτέ να την ξεχάσω
την παρουσία σου που μου 'μελε να χάσω.
Κι οι δυο βουβοί και με τα δάκρυα στα μάτια
οι δυο καρδιές μας έχουν γίνει πια κομμάτια,
η λογική μας θέλει ν' απομακρυνθούμε,
μα την αγάπη μας δεν θ' απαρνηθούμε.

Θα τριγυρνώ στα μέρη που 'μασταν οι δυο
μας
θα τραγουδώ το τραγουδάκι το δικό μας.
Φωτογραφίες σου θα 'χω ολόγυρα μου
και θα φαντάζομαι πως βρίσκεσαι κοντά μου.
Κι αν χρειαστείς κάποια φορά και με ζητήσεις
τότε κοντά μου μη διστάσεις να γυρίσεις.
Θα είμαι εδώ στην αγκαλιά μου να σε σφίξω
και την μεγάλη μου αγάπη να σου δείξω.

REFRAIN

41. Τώρα στου πόθου τη ζάλη μεθάμε

Τώρα στου πόθου τη ζάλη μεθάμε
στροβιλιζόμαστε μέσα στο φως.
Της ηδονής το ποτήρι ρουφάμε
κι ο έρωτας μας είν' αληθινός.

Αλλά δεν ξέρουμε πόσο κρατάει
η ευτυχία σ' αυτή την ζωή.
Πότε μια μπόρα μεγάλη ξεσπάει
που όλα τα αλλάζει σε μια στιγμή.

Refrain

Γι αυτό αν ο πόθος μας κάποτε σβήσει
του έρωτα μας ο τόσο σφοδρός,
τότε μια αγάπη ζεστή ας ανθίσει
και η τρυφερότητα ας γίνει σκοπός.

40. Πως περνάει μαζί σου η ζωή

Μέσα στην θερμή σου αγκαλιά
και μες' τα γλυκά σου φιλιά
χάνομαι και λιώνω παιδί μου μαζί σου.
Μου προσφέρεις τόσα πολλά
κι όλο με γεμίζεις χαρά
που θέλω να είμαι για πάντα δική σου.

Refrain

Πως περνάει μαζί σου η ζωή
με χαρές και ευτυχία πολλή,
όλη μέρα γελάς και γλυκά τραγουδάς
και μου δείχνεις πόσο μ' αγαπάς.
Αλλά όμως κι εγώ σ' αγαπώ
και υπέροχα νιώθω γι αυτό,
και χορεύω γλεντώ, ζω την κάθε στιγμή
στην ζωή μας την ονειρευτή.

Κι όταν πέσει πάλι η βραδιά
και ξαπλώνουμε αγκαλιά
ζούμε τις γεμάτες στιγμές με ευτυχία,
κι όταν το πρωί με ξυπνάς
αν σε αγαπώ με ρωτάς
και 'γω σε φιλώ σιωπηλά με λατρεία.

REFRAIN

Κι όταν τα χρόνια περάσουν και φύγουν
κι οι ομορφιές και των δύο μαραθούν,
στιγμές που ζήσαμε θα μας τυλίγουν
και στην ψυχή μας αιώνια θα ζουν.

Ποτέ δεν θα θελα να χωριστούμε,
μαζί να ζήσουμε μια ζωή,
κι αν με το πάθος μας πια δεν θα ζούμε,
φίλοι να μείνουμε παντοτινοί.

Η κατανόηση κι η καλοσύνη
ας συντροφεύουν την κάθε στιγμή,
και ηρεμία, αγάπη, γαλήνη
να 'ναι παρέα μας παντοτινή.

REFRAIN

42. Είσ' η πηγή που μου δροσίζει τη ζωή

Είσ' η πηγή που μου δροσίζει τη ζωή
είσαι το χάδι της ψυχής που με αγγίζει.
Είσαι η σκέψη μου την κάθε μια στιγμή
που την καρδιά μου με αγάπη την γεμίζει.

Είσαι το φως που με φωτίζει και γελώ
όταν λογάκια τρυφερά μου ψιθυρίζεις,
κι είμαι χαρούμενος και όλο τραγουδώ
στην αγκαλιά μου σαν σε σφίγγω που
γυρίζεις.

Refrain

Γι αυτό λοιπόν τρυφερά σ' αγαπώ
και στην καρδιά μου θα σ' έχω κρυμμένη,
σου το 'χω πει και θα στο ξαναπώ
για να μην είσαι ποτέ πια θλιμμένη.
Μες στη ζωή μου, μου δίνεις χαρά
κι η ευτυχία μου είναι μεγάλη
με ανεβάζεις, μου δίνεις φτερά,
δεν θα αγαπήσω ποτέ καμιάν άλλη.

Αν θα μου φύγεις και σε χάσω θα χαθώ
απελπισία και σκοτάδι θα με πνίγει,
και τη ζωή μου δεν θα ζήσω να χαρώ
και τη ψυχή μου μοναξιά θα την τυλίγει.

Γι αυτό μη φύγεις και μη με απαρνηθείς
κι άμα σε πίκρανα να μου το συγχωρέσεις.
Είναι η καρδιά σου πια δική μου και θα δεις
ότι μακριά μου πια να ζεις δεν θα μπορέσεις.

REFRAIN

44. Στη ζάλη του κρασιού που πίνω

Στη ζάλη του κρασιού που πίνω
όλα τα βάσανα μου σβήνω
κι όσο το πίνω και μεθώ
τόσο θολώνει το μυαλό.
Ό,τι στη γη με βασανίζει
λίγο κρασί το εξαφανίζει
και αρχίζω να χαμογελώ
και την ζωή μου ν' αγαπώ.

Refrain

Τώρα που μ' έχεις παρατήσει
και την καρδιά μου έχεις ραγίσει,
με το κρασάκι σε ξεχνώ
σ' αυτό τη λησμονιά ζητώ.

43. Βγήκα πάλι για καντάδα

Βγήκα πάλι για καντάδα
στην ωραία φεγγαράδα,
πήρα σβάρνα τα σοκάκια
που είν' τα ωραία κοριτσάκια.

Μόλις φτάσει και νυχτώνει
η αγάπη μου φουντώνει,
γι αυτή που 'χω αγαπήσει
και έχω τόσο επιθυμήσει.

Refrain

Αχ καλή μου Αθηναία,
της ψυχής μου Δουλτσινέα,
έβγα στο παράθυρο σου
για να ακούσεις το σκοπό σου.
Άσε με να σε πλησιάσω,
το χεράκι σου να πιάσω,
γλυκά να σου τραγουδήσω,
τρυφερά να σου μιλήσω.

Όλα γύρω μου σωπαίνουν,
λες και εμένα περιμένουν
την κιθάρα μου να παίξω,
την καρδιά σου να σου κλέψω.

Μα μου κρύβεσαι σωπαίνεις,
στο παράθυρο δεν βγαίνεις,
και έτσι τώρα ο καημένος
τραγουδάω λυπημένος.

REFRAIN

Κι αν κάποια μέρα θα γυρίσεις
και την χαρά θα μου χαρίσεις,
τότε θα κόψω το κρασί
σαν θα 'σαι πλάι μου εσύ.

Είναι ωραία να ξεχνιέσαι
και σε πελάγη να πλανιέσαι,
που το κρασί δημιουργεί
και που σε κάνουν ευτυχή.
Κι ό,τι δεν έχεις αποκτήσει
μες τη ζωή που 'χεις ποθήσει,
σου το προσφέρει το κρασί
που κάνει τη ζωή χρυσή.

REFRAIN

45. Λυπάμαι που φεύγεις και τώρα μ' αφήνεις

Λυπάμαι που φεύγεις και τώρα μ' αφήνεις
και τα όνειρα μας που είχαμε σβήνεις.
Λυπάμαι που νέες αγάπες θα ζήσεις
και μένα μονάχο μου τώρα θ' αφήσεις.

Πονώ που δεν μπόρεσα να σε κρατήσω
και την ευτυχία μαζί σου να ζήσω.

Πονώ που με πέταξες σαν να 'μουν ξένος
παρ' όλο που ήμουν μαζί σου δεμένος.

Refrain

Και κλαιω που πρέπει να σε λησμονήσω
και ότι αισθάνομαι τώρα να σβήσω,
και κλαιω που πρέπει να μη σου το δείξω
και τούτο το κλάμα βαθιά να το κρύψω.
Και κλαιω ακόμα που πρέπει να πάψω
εσένα να σκέπτομαι, τις σκέψεις να θάψω,
και κλαιω ακόμα που δεν θα θελήσω
καινούργια ζωή με μιαν άλλη ν' αρχίσω.

Λυπάμαι που οι ελπίδες μου τώρα τέλειωσαν
και τις προσδοκίες που είχα πρόδωσαν.
Λυπάμαι που ξέχωρα τώρα θα ζούμε
και να συνεχίσουμε οι δυο δεν μπορούμε.

Πονώ που θα χάσω την τόση ομορφιά σου
και που θα μου λείψει η γλυκιά συντροφιά σου

πονώ που θα ήθελα μόνον εσένα
και όλα όσα έκανα πήγαν χαμένα.

REFRAIN

47. Και πάλι να 'ρθεις να ζήσεις μαζί μου

Όταν κατάλαβα πως πια μου έχεις φύγει
απ' την ζωή μου πήρες όλη τη χαρά,
στιγμή δεν έπαψε να με τυλίγει
η απελπισία και η μαύρη συμφορά.
Σε περιμένω όμως πίσω να γυρίσεις
και να σου δώσω πάλι αμέτρητα φιλιιά
και ό,τι σου έκανα να συγχωρήσεις
και να σε σφίξω στη ζεστή μου αγκαλιά.

Refrain

Και πάλι να 'ρθεις
να ζήσεις μαζί μου,
να μη μ' αρνηθείς
αγάπη, ζωή μου.

46. Τα ωραία σου μάτια θυμάμαι

Εις την πρώτη φορά που σε γνώρισα
ήσουν πολύ μικρή
και γι αυτό πιο πολύ δεν προχώρησα
κείνη την εποχή.
Όμως μες στην ψυχή μου, μου μίλησες
με μια σου ματιά,
κι από τότε κρατώ
την μορφή σου εγώ
βαθιά μες στη καρδιά.

Refrain

Τα ωραία σου μάτια θυμάμαι,
που 'ναι τόσο γλυκά και τόσο ερωτικά,
μου κρατούν συντροφιά σαν κοιμάμαι
και τα ονειρεύομαι συχνά.
Πολύ θα 'θελα να τ' αντικρίσω
να τους δώσω φιλιιά, τρυφερά ερωτικά,
και τη δίψα κοντά τους να σβήσω
και να τα 'χω γλυκιά συντροφιά.

Μετά χρόνια πολλά σε συνάντησα
κι έκανα την αρχή.
Με λαχτάρα κι αγάπη σου μίλησα
μα ήσουν πολύ ψυχρή.
Κι όταν τι σου συμβαίνει σε ρώτησα,
μου 'πες πως αγαπάς
έναν νέο λαμπρό
κι έτσι μόνος εγώ
πίνω και τραγουδώ.

REFRAIN

Να 'ρθεις να σου πω
αγάπης λογάκια,
και να σε μεθώ
με χίλια φιλάκια.

Με μια λαχτάρα περιμένω να 'ρθεις πίσω,
να σου χαϊδέψω τα σγουρά μαλλιιά
και τα χειλάκια σου να τα φιλήσω
και την αγάπη σου να έχω όπως παλιά.
Όλα θα είναι ονειρεμένα σαν γυρίσεις,
θα σε φροντίζω δεν θα σε στεναχωρώ,
και όπως παλαιότερα θα μ' αγαπήσεις,
θα σ' έχω πάντα στη ζωή μου σα Θεό.

REFRAIN

**48. Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου
φυλαχτό**

Σε αγαπώ
και σ' έχω πάντα στην καρδιά φυλαχτό.
Σε αναζητώ
και την μορφή σου ψάχνω πάντα να την βρω.

Σε κυνηγώ
κι απ' το σοκάκι σου ολημερίς περνώ,
και σε ποθώ
και την ζεστή σου αγκαλιά αναζητώ.

Refrain

Μα αν και εσύ
για μένα ένιωθες αγάπη περισσή,
και αν με ζητάς
τότε στα ουράνια αγαπημένη θα με πας.
Οι δύο μαζί
θα απολαμβάναμε μια όμορφη ζωή,
και τη χαρά
θα μοιραζόμασταν οι δυο παντοτινά.

Μ' αν όλα αυτά
η φαντασία μου μονάχα τα γεννά,
και αν εσύ
έχεις δοσμένη την καρδιά την χρυσή,

τότε εγώ
δεν θα 'θελα σε τέτοια κόλαση να ζω,
και θα πονώ
που σ' άλλη αγάπη ευτυχία δεν θα βρω.

REFRAIN

50. Θα ήθελα να έχω την καρδιά σου

Θα ήθελα να έχω την καρδιά σου
να είμαι της ζωής σου ο θεός,
θα ήθελα να είμαι ο έρωτας σου
να με έχεις στο μυαλό σου συνεχώς.
Θα ήθελα να ήσουν κοντά μου
να σ' έχω συντροφιά παντοτινή,
θα 'θελα να δεχθείς τον έρωτα μου
να ζούμε μια αγάπη αληθινή.

Refrain

Θα ήθελα μωρό μου
να ήσουν δικό μου,
να ζήσουμε ενωμένοι
όλη μας τη ζωή.

49. Μου 'πες πως δεν θα ξαναρθείς

Πόσο υποφέρω και θρηνώ
μακριά μου που έχεις φύγει.
Σε σκέφτομαι σε νοσταλγώ
κι ο πόνος με τυλίγει.

Κι αν η ψυχή σου με ξεχνά
εγώ σε θέλω ακόμα,
και η καρδιά μου λαχταρά
το ολόγλυκο σου στόμα.

Refrain

Μου 'πες πως δεν θα ξαναρθείς,
πως θα με λησμονήσεις,
μα αν στη ζωή σου κουραστείς
σε μένα να γυρίσεις.
Θα περιμένω με χαρά
πάλι να σ' αγκαλιάσω
και όσα κι αν έγιναν παλιά
όλα θα τα ξεχάσω.

Μου πήρες όλη τη χαρά
σαν έφυγες μακριά μου
και με τυλίγει η συννεφιά
που καίει τα σωθικά μου.

Μ' αν έρθεις τότε θα πετώ
και θα σε περιποιούμαι
και πιο πολύ θα σ' αγαπώ
και ταιριαστά θα ζούμε.

REFRAIN

Θα ήθελα γλυκιά μου
να ήσουν η χαρά μου,
να ζούμε ευτυχισμένοι
την κάθε μας στιγμή.

Δεν ξέρω η καρδιά σου αν με θέλει
αν νοιάζεται για μένα αν πονά,
τι σκέπτομαι για σε αν δεν την μέλει
και μήπως κάποιον άλλον αγαπά.
Ας μου 'λεγες τι αισθάνεσαι λιγάκι
να χάιδεα τα ωραία σου μαλλιά,
ας μ' άφηνες να κλέψω ένα φιλάκι
να σ' έπαιρνα για λίγο αγκαλιά.

REFRAIN

51. Είν' η μορφή σου ανοιξιάτικο λουλούδι

Είν' η μορφή σου ανοιξιάτικο λουλούδι
κι είν' η φωνή σου μια αιθέρια μουσική.
Είν' η ψυχή σου της ελπίδας το τραγούδι
κι η παρουσία σου μια όμορφη γιορτή.

Είν' η καρδιά σου σαν το πέλαγο μεγάλη
κι η καλοσύνη σου πλατιά, μοναδική.
Την ομορφιά σου δεν την φτάνει καμιά άλλη
κι η χάρη σου ξεχύνεται μεθυστική.

Refrain

Είσαι δικιά μου σ' αγαπώ
και με ευτυχία και αγάπη με γεμίζεις.
Σε λαχταρώ και σε ποθώ
με τα ματάκια τα γλύκα που μ' αντικρίζεις.

Σε καρτερώ, σ' αναζητώ
κι όταν μου λείπεις τη καρδιά μου τη
ξεσχίζεις,
μα όταν σε έχω στο πλευρό
με την γαλήνη σου γλυκά με πλημμυρίζεις.

Είναι τα μάτια σου ο μαγικός καθρέφτης
που καθρεφτίζουν την ψυχή σου την χρυσή,
και της αγάπης σου εγώ είμαι ο κλέφτης
που θα την έχω συντροφιά παντοτινή.

Τα μεταξένια σου μαλλάκια σαν χαϊδεύω
και τα γλυκά σου τα χειλάκια σαν φιλώ
και τη ματιά σου όταν μου ρίχνεις που
λατρεύω
ως τα ουράνια απ' τη χαρά μου θα πετώ.

REFRAIN

52. Ευτυχία και χαρά θα 'ναι η ζωή μας

Έλα τώρα να ξαπλώσεις
και να ξαλαφρώσεις
στην ονειρεμένη την νυχτιά.
Δώς' μου το ζεστό κορμί σου,
την γλυκιά ψυχή σου,
διώξε από μας την παγωνιά.
Πνίξε με με τα φιλιά σου
και την ομορφιά σου
μέσα στην ωραία μας φωλιά.
Πες μου δυο γλυκά λογάκια,
κλείσε τα ματάκια
για να κοιμηθούμε αγκαλιά.

Refrain

Ευτυχία και χαρά
θα 'ναι η ζωή μας,
Και μες στην ψυχή μας
θα 'μαστε καλά,
κι η αγάπη θα κρατά
ζεστή παντοτινά.

Διώξ' όλες τις έννοιες τώρα
έφτασε η ώρα
για να ξεχαστούνε τα παλιά.
Τίποτε να μην φοβάσαι
ούτε να θυμάσαι,
σβήσε στην θερμή μου αγκαλιά.
Άφησε να μας μεθύσει
και να ξεχειλίσει
όλη η αγάπη στην καρδιά,
και αύριο σαν ξημερώσει
ο θεός θα δώσει
όλα μας να πάνε μια χαρά.

REFRAIN

53. Μου φτάνει να ακούω τη φωνή σου

Μου φτάνει να ακούω την φωνή σου,
να βλέπω τη γλυκιά σου τη μορφή,
να χαίρομαι την όμορφη ψυχή σου,
να νιώθω τη ζεστή σου αναπνοή.

Μου φτάνει να μην φεύγω από κοντά σου,
να είσαι η μόνιμή μου συντροφιά,
να λιώνω σαν μου ρίχνεις τη ματιά σου
και σαν μου λες λογάκια τρυφερά.

Refrain

Αχ να 'ταν να μου δώσεις
λιγάκι σημασία
και μια στιγμή να νιώσεις
το πόσο σε ποθώ.

Αχ να 'ταν να σου δώσω
χαρά και ευτυχία,
που μ' έκανες να νιώσω
εγώ που σ' αγαπώ.

Μου φτάνει που μεθώ απ' τ' άρωμα σου
στη σκέψη μου που σ' έχω όπου βρεθώ,
μα θα 'θελα να μπω στα όνειρα σου
κι ας παίζει η ψυχή μου το κρυφτό.

Αχ δείξε μου αν με θέλει η καρδιά σου
κι αν έχει χώρο μέσα της να μπω,
κι αν κάποτε θα γίνω ο έρωτας σου
και τέτοια ελπίδα να 'χω αν μπορώ.

REFRAIN

55. Είν' η ζωή το γλυκό τραγουδάκι

Είν' η ζωή το γλυκό τραγουδάκι
που 'χει αρχή, έχει μέση και τέλος,
τραγούδησε το λοιπόν με μεράκι
και απόλαυσε την μέχρι το τέλος.

Refrain

Γι αυτό γελάω, γλεντάω, πετάω
κι απολαμβάνω την ζωή μου,
και τραγουδάω, μεθώ κι αγαπάω
και έτσι γεμίζω την ψυχή μου.
Έννοιες και πίκρες σπουδαίες δεν έχω
και εκδηλώνω τη χαρά μου,
και τραγουδώ, επιζώ και αντέχω,
πραγματοποιώ τα όνειρα μου.

54. Τη νύχτα την περάσαμε αγκαλιά μαζί

Τη νύχτα την περάσαμε αγκαλιά μαζί,
πνιγήκαμε μες σε φιλιά και χάδια,
μεθύσαμε με της αγάπης το κρασί
και μες τα μαγικά τα χτυποκάρδια.

Γευτήκαμε τον έρωτα μας τον τρελό,
ξεχείλισε η χαρά κι η ευτυχία,
και ήπιαμε της ηδονής γλυκό νερό,
και γέμισε η καρδιά ευδαιμονία.

Refrain

Σ' αγαπώ,
την γλυκιά σου φωνούλα νοσταλγώ,
Σε ποθώ
και σε θέλω να σ' έχω αγκαλιά μου.

Σ' αγαπώ,
με συγκίνηση πάλι θα στο πω,
Σε ζητώ
και σε θέλω παντοτινά δικιά μου.

Και κάθε μέρα σ' αγαπάω πιο πολύ.
σε θέλω πάντα δίπλα μου να σ' έχω.
Κοντά σου ομορφαίνει η κάθε μου στιγμή
μακριά σου να 'με, φως μου, δεν αντέχω.

Με τα λογάκια σου τα τόσο τρυφερά
και την ματιά σου που είν' όλο μαγεία,
μου δίνεις πάντα μια ανείπωτη χαρά
και σε έχω στην ψυχή μου Παναγία.

REFRAIN

Είν' η ζωή ένα ωραίο παιχνίδι
αρκεί να ξέρεις καλά να το παίζεις.
Σε ξεγελά και γλιστράει σαν φίδι,
για να το πιάσεις θα πρέπει να τρέξεις.

Είν' η ζωή ένα γλέντι μεγάλο,
αρκεί να θέλουμε να το χαρούμε,
ας το γλεντήσουμε εμείς δίχως άλλο,
αφού το νιώθουμε και το μπορούμε.

REFRAIN

56. Ο αγέρας που φυσά στα ωραία σου μαλλιά

Ο αγέρας που φυσά
στα ωραία σου μαλλιά
σου λέει το σ' αγαπώ από μένα.
Το κύμα σε φιλά
γλυκά στην αμμουδιά
και φέρνει φιλιά φλογισμένα.

Refrain

Τι κι αν έχεις φύγει μακριά
όπως φύγανε τα χελιδόνια,
τι κι αν χάθηκες στη ξενιτιά
θα σε περιμένω εγώ αιώνια.
Τι κι αν δεν σε έχω πια κοντά
τώρα πιο πολύ σε αγαπάω,
σ' έχω στα όνειρα μου τα γλυκά
και για σένανε καρδιοχτυπάω.

Το σύννεφο κι αυτό
ψηλά στον ουρανό
γράφει το σ' αγαπώ για σένα.
Τ' αηδόνι που λαλεί
σου γλυκοτραγουδεί
πως πάντα θ' αγαπώ εσένα.

REFRAIN

58. Δεν ζητιανεύω την αγάπη σου την άδεια

Δεν ζητιανεύω την αγάπη σου την άδεια,
μόνο το σώμα σου να έχω δεν αρκεί,
ούτε τα ψεύτικα φιλιά σου και τα χάδια
αν 'συ δεν νιώθεις μίαν αγάπη αληθινή.

Refrain

Αν δεν με θέλεις, φύγε τώρα από μένα
και θα ξεχάσω τις ωραίες μας στιγμές,
και τα φιλιά σου τα θερμά κι ονειρεμένα
που εσύ μου χάρισες σε άλλες εποχές.
Δεν σε κρατάω με το ζόρι πια κοντά μου
κι αν βρήκες άλλον που σου πήρε τα μυαλά,
μπορείς αν θες ν' απαρνηθείς τον έρωτα μου
και να πετάξεις σε μια άλλη αγκαλιά.

Μ' αν μετανιώσεις και ζητήσεις να γυρίσεις
και νοσταλγήσεις την παλιά μας την ζωή,
θα σου ανοίξω αν την πόρτα μου χτυπήσεις,
θα βρεις κοντά μου μίαν αγάπη αληθινή.

REFRAIN

57. Οι αναμνήσεις είναι πολλές

Οι δυο μαζί
ζήσαμε όμορφη ζωή
που τώρα πια την παρατάμε,
κι εγώ και εσύ
αρχίζουμε απ' την αρχή
και την αγάπη μας ξεχνάμε.

Refrain

Οι αναμνήσεις είν' πολλές
και πρέπει να ξεχάσουμε
όλες τις όμορφες στιγμές
που οι δυο μαζί περάσαμε.
Μα οι τσακωμοί που αρχίσαμε
σβήσαν τον έρωτα μας
και οι στιγμές που ζήσαμε
σκλήρυναν την καρδιά μας.

Καμιά φορά
πάμε σε άλλη αγκαλιά
και εκεί παρηγοριά ζητάμε,
κι άλλη φορά
αν θα μας βρει η συμφορά
στην πρώτη αγκαλιά γυρνάμε.

REFRAIN

59. Τελείωσε λοιπόν το όνειρο μας

Του χωρισμού μας σήμανε η ώρα,
τι κι αν η αγάπη μας δεν έπαψε στιγμή.
Μας έπνιξαν τα εμπόδια κι η μπόρα
που οι άλλοι βάλανε στην δόλια μας ζωή.

Refrain

Τελείωσε λοιπόν το όνειρό μας
που ζήσαμε μαζί τόσο καιρό,
ο δρόμος που τραβήξαμε οι δυο μας
μας πάει κατευθείαν στον γκρεμό.
Κι οι δυο σκυφτοί και στεναχωρημένοι
δεν βγάζουμε απ' το στόμα μας μιλιά,
σκεπτόμαστε το τι μας περιμένει
σαν ζούμε στη ζωή μας χωριστά.

Ζηλέψανε την τόση ευτυχία
που οι δυο μας είχαμε σαν ήμασταν μαζί
και έτσι των ανθρώπων η κακία
όλα τα γκρέμισε κι αλλάξαμε ζωή.

REFRAIN

60. Περνούν τα χρόνια και οι ομορφιές μας

Περνούν τα χρόνια και οι ομορφιές μας
κι έρχονται χιόνια στα μαλλιά μας
και όλοι γύρω μας ξεχνούν.
Περνούν οι φίλοι και οι συντροφίες μας
και δεν γυρίζουν τα παλιά μας
που όλοι τώρα νοσταλγούν.

Refrain

Μα δεν περνούν ποτέ οι γλυκές οι
αναμνήσεις
και οι μεγάλες συγκινήσεις
που ενωμένους μας κρατούν.
Ούτε γερνούν ποτέ οι ελπίδες στη καρδιά
μας
π' ανθίζουν μες' στα σωθικά μας
και στη ψυχή μας κατοικούν.

Περνούν οι εκδρομές και τα ταξίδια
και οι φωνές και τα τραγούδια
σαν ήμασταν μικρά παιδιά
περνούν οι εορτές και τα στολίδια
οι φορεσιές και τα λουλούδια
που απολαμβάναμε παλιά.

REFRAIN

62. Έλα αγάπη μου και ξάπλωσε

Έλα αγάπη μου και ξάπλωσε
να κοιμηθείς στην αγκαλιά μου.
Η νύχτα τη γαλήνη άπλωσε,
θα σε μεθύσω στα φιλιά μου.

Refrain

Ό,τι ζητήσεις, μάτια μου,
εγώ θα στο χαρίσω
και τα χρυσά παλάτια μου
για σένα θα τα κτίσω.
Τους θησαυρούς που 'χει η καρδιά
που δεν τους έχουν άλλοι,
θε να τους βρεις κάθε βραδιά
μες' τη ζεστή μου αγκάλη.

Φεύγουν οι πίκρες και οι πόνοι σου
και μην φοβάσαι πια κανένα,
γιατί δεν είσαι πλέον μόνη σου
μια που 'χεις πλάι σου εμένα.

REFRAIN

61. Είσαι κοπέλα με γλύκα και τρέλα

Όλο βρίσκομαι στη γειτονιά σου,
μα διαβαίνεις εσύ βιαστική.
Εγώ λιώνω για μια ματιά σου,
μα μου κάνεις εσύ την σκληρή.

Refrain

Είσαι κοπέλα με γλύκα και τρέλα
και ψάχνω παντού να σε βρω.
Σε κυνηγάω, σε παρακαλάω
μωρό μου από τόσο καιρό.

Με έχεις παιδέψει, το νου μου 'χεις κλέψει
εσύ μ' έχεις κάνει τρελό.
Με κοροϊδεύεις και όλο γυρεύεις
να τρέχω ξωπίσω σου εγώ.

Και σου στέλνω μηνύματα αράδα
μα δεν βγαίνεις ποτέ να σε δω,
γι' αυτό τώρα σου κάνω καντάδα
και με πάθος πολύ τραγουδώ.

REFRAIN

63. Δεν με νοιάζει

Είναι αλήθεια πως πολύ σε αγαπώ
και πως τα πάντα θα θυσιάζα για σένα,
σ' αναζητάω, σε πονώ, σε νοσταλγώ
και η ζωή μου είσ' ολόκληρη για μένα.

Refrain

Δεν με νοιάζει
αν για σένα θα πονέσω και θα κλάψω.
Δεν πειράζει
αν τους φίλους μου θα πρέπει να ξεγράψω.
Και αν όλα τα λεφτά μου θα τα χάσω
και αν πίκρες και μαρτύρια περάσω
και αν θα μείνουμε τα βράδια νηστικοί,
μου αρκεί ότι θα είμαστε μαζί.

Είναι αλήθεια πως με λαχταράς και 'συ
και η αγάπη μου για σένανε σου φτάνει,
κι αν οι δικοί σου δεν με θέλουν οι σκληροί
εμείς στο τέλος θα φορέσουμε στεφάνι.

REFRAIN

64. Αν είχατε γνωρίσει την καρδιά της

Τι βρίσκω στην αγάπη την μεγάλη που αισθάνομαι γι' αυτή τόσο καιρό, που δίπλα της δεν βάζω καμιά άλλη, ρωτάτε να σας πω μα δεν μπορώ.

Refrain

Αν είχατε γνωρίσει την καρδιά της, το απλό το φέρεσιμο της το γλυκό, αν είχατε γευθεί την συντροφιά της, θα ξέρατε γιατί την αγαπώ.

Φτωχή κι αν είναι έχει τα προικιά της, τα χάδια, τα φιλιά που λαχταρώ, το κέφι και την φίνα ομορφιά της, χωρίς αυτή να ζήσω δεν μπορώ.

Ρωτάτε να σας πω γιατί μ' αρέσει και τόσο στην ζωή μου έχει μπει. Το πώς αισθάνομαι δεν θα μπορέσει καμιά περιγραφή να σας το πει.

REFRAIN

66. Κάθισα χθες και σκέφτηκα

Κάθισα χθες και σκέφτηκα πόσο πολύ μου λείπεις. Εγώ σε ερωτεύτηκα κι εσύ μ' εγκαταλείπεις.

Refrain

Ένα λάθος μου δεν φτάνει να χωρίσει εμάς τους δυο κι όσα ζήσαμε να κάνει θρύψαλα και ρημαδιό.

Πρέπει να με συγχωρέσεις και να το ξανασκεφτείς, τόση αγάπη αν θα μπορέσεις τώρα να απαρνηθείς.

Θέλεις να φύγεις μακριά και μένα να μ' αφήσεις, σκέψου το άλλη μια φορά και πίσω να γυρίσεις.

REFRAIN

65. Σου έδωσα στοργή και καλοσύνη

Σου έδωσα στοργή και καλοσύνη, μου έδωσες φαρμάκια και καημούς. Σου χάρισα ευτυχία και γαλήνη, μου χάρισες λύπες και στεναγμούς.

Refrain

Θα φύγω μακριά σου τι κι αν θα πονέσω, την τόση απουσία σου πώς να συγχωρέσω.

Για πάντα θα φύγω και θα χωριστούμε, αφού ούτε για λίγο μαζί δε μπορούμε.

Σε πίστεψα, σου 'δωσα την καρδιά μου, με πρόδωσες, μ' έκανες να πονώ. Ήσουν εσύ θεά στα όνειρα μου, ήμουν εγώ σκουπίδι ταπεινό.

REFRAIN

67. Σ' έβαλα στην καρδιά μου σαν λουλούδι

Η πίκρα γέμισε απόψε την ψυχή κι η ελπίδα έσβησε και ήρθε το σκοτάδι. Τα όνειρα χάθηκαν κι η δόλια μου ζωή είναι καντήλι που του έκλεψαν το λάδι.

Refrain

Σ' έβαλα στην καρδιά μου σαν λουλούδι που φύλαγα και πότιζα κρυφά. Σ' έβλεπα σαν αιθέριο αγγελούδι μα μ' άφησες και έφυγες μακριά.

Ήσουν μια πνοή απ' την πνοή μου, ήσουν της ψυχής μου η ψυχή. Ήσουν η ελπίδα στη ζωή μου, μα έμεινες αδιάφορη, ψυχρή.

Σαν ένα όνειρο που 'μοιαζε αληθινό ήταν η ελπίδα μου για λίγη ευτυχία, μα εσύ δεν το 'νιωσες το πόσο σ' αγαπώ και η ζωή μου έχει γεμίσει δυστυχία.

REFRAIN

68. Όλα βαριά όταν πέφτει η νυχτιά

Όλα βαριά όταν πέφτει η νυχτιά
και από τα μάτια το δάκρυ κυλά.
Φεύγει η θεά μου που τόσο αγαπώ
και στη ζωή μου έχει δώσει σκοπό.

Refrain

Κι αν φύγεις θα την θυμάμαι
την τρυφερή σου καρδιά,
κι όταν τις νύχτες κοιμάμαι
θε να σε νιώθω αγκαλιά.

Μη με ξεχάσεις στα ξένα
και όταν πίσω θα 'ρθεις
γύρισε πάλι σε μένα,
φως μου, μη μ' απαρνηθείς.

Η ακεφιά μου κρατά συντροφιά
κι η συννεφιά έχει πέσει βαριά.
Λείπεις εσύ που τρελά λαχταρώ
και τραγουδώ τον θλιμμένο σκοπό.

REFRAIN

70. Στην τρυφερή αγκαλιά σου πάλι βρέθηκα

Στην τρυφερή αγκαλιά σου πάλι βρέθηκα
και στα χαδάκια τα γλυκά σου αφέθηκα,
που είχα από καιρό επιθυμήσει
και είχες από μένανε στερήσει.
Με τα φιλιά σου βράδια αξημέρωτα
μου άναψες τον πιο μεγάλο έρωτα,
και τώρα σκλάβο με 'χεις καταντήσει,
τρικλίζω απ' των φιλιών σου το μεθύσι.

Refrain

Ευτυχία και χαρά
νιώθω μέσα μου μεγάλη,
τέτοια αγάπη πουθενά
δεν θα βρω καμία άλλη.
Η ζωή μου μου γελά
στα ουράνια ανεβαίνω
όταν μ' έχεις αγκαλιά
στον παράδεισο πηγαίνω.

Μες στα γλυκά σου μάτια τα παμπόνηρα,
ζω τώρα εγώ τα πιο γλυκά μου όνειρα.
Ποτέ δεν θέλω πάλι να ξυπνήσω
το χάλι της ζωής μου ν' αντικρίσω.

REFRAIN

69. Πως περιμένω μια αγάπη να γνωρίσω

Πως περιμένω μια αγάπη να γνωρίσω,
ζωή να δώσει στα όνειρα μου τα τρελά
και την μονότονη ζωή μου να γεμίσω
και να 'χω πάλι ευτυχία και χαρά.

Refrain

Πότε θα 'ρθεις αγαπούλα,
για να γεμίσεις με τραγούδια την καρδιά μου.
Πότε θα 'ρθεις ομορφούλα,
για να σκορπίσεις τη σκληρή τη μοναξιά μου.

Παντού σε ψάχνω και παντού σε κυνηγώ
με σε να ζήσω τον μεγάλο έρωτα μου,
και να 'σαι σίγουρη πως όταν θα σε βρω
δεν θα σ' αφήσω ούτε στιγμή από κοντά μου.

Πως περιμένω λίγη άνοιξη να φέρεις
και στο χειμώνα τον βαρύ ζεστή νοηή,
και λίγη αγάπη και στοργή να μου προσφέρεις
για να βρω πάλι την ελπίδα στη ζωή.

REFRAIN

71. Πάρε με να πάμε στα ξένα

Πάρε με να πάμε στα ξένα
να ξεφύγουμε απ' τον πόνο,
σε ταξίδια ονειρεμένα
όπου οι δυο μας θα 'μαστε μόνο.

Refrain

Να βρούμε καινούργιους ανθρώπους
που είν' πρωτόγονοι και ωραίοι,
στους μαγευτικούς κείνους τόπους
που η ζωή γαλήνια ρέει.

Να ξεφύγουμε απ' την φροντίδα
και τις έννοιες που μας βαραίνουν
απ' τα πρέπει και την ρουτίνα
που σιγά σιγά μας πεθαίνουν.
Πάρε με να βρούμε γαλήνη
ηρεμία, αγάπη, ειρήνη.

Πάμε να γνωρίσουμε μέρη
που παρθένα έχουνε μείνει,
όπου η αγάπη μας φέρει
να ξεφύγουμε απ' την οδύνη.

REFRAIN

72. Δεν ξέρω αν νιώθεις αγάπη για μένα

Δεν ξέρω αν νιώθεις αγάπη για μένα
γιατί δεν μου δείχνεις σημάδι κανένα,
δεν ξέρω αν άλλον έχεις αγαπήσει
και αλλού την αγάπη σου έχεις χαρίσει.

Refrain

Μα όπως κι αν είναι θα σ' αγαπάω
και τη συντροφιά σου θ' αποζητάω.
Χαλί σου θα γίνω να με πατήσεις
για ό,τι μου πεις και ό,τι ζητήσεις.

Μα θα προσπαθήσω να σε κερδίσω
και τα βήματα σου θ' ακολουθήσω,
και σκλάβος θα γίνω αν το θελήσεις,
αρκεί συ λιγάκι να μ' αγαπήσεις.

Δεν ξέρω αν μ' έχεις απλώς συνηθίσει
και άλλος τη σκέψη σου έχει κερδίσει.
Δεν ξέρω αν με βλέπεις απλώς σαν το φίλο
και δεν σ' ενδιαφέρει καθόλου αν φύγω.

REFRAIN

74. Χωριουδάκι μου ωραίο όπου πήγαινα παλιά

Χωριουδάκι μου ωραίο όπου πήγαινα παλιά
και περνούσα καλοκαίρια με χαρά και ξεγνοιασιά,
με τους όμορφους ανθρώπους που μου άρεσαν πολύ
και που ζούσαμε μια ήρεμη ζωή.
Καλοκαιρινή πλατεία με τα κέντρα τα πολλά,
τα μικρά τα τραπεζάκια στου πλατάνου τη σκιά,
τις ωραίες κοπελίτσες που 'χω χρόνια να τις δω
την παλιά εκεί ζωή μου νοσταλγώ.

Refrain

Πόσο τώρα έχεις αλλάξει που μεγάλωσες πολύ,
έγινες μια πολιτεία χωρίς χρώμα και ψυχή.
Οι ανθρώπινες οι σχέσεις ξεθωριάζουν κι αυτές
και κανένα δεν γνωρίζω όταν πάω τις Κυριακές.
Πόσο ήθελα να ήσουν όπως ήσουν παλιά
και να γύριζα για λίγο εις τα χρόνια τα καλά,
να μυρίσω τα λουλούδια στις αυλές σου τις πολλές
και ν' ακούσω τις καντάδες με υπέροχες φωνές.

Μια ωραία κοπελίτσα που εγνώριζα εκεί
και την ψάχνω μα δεν ξέρω αν θα είναι μοναχή,
και συχνά στα όνειρα μου τώρα την αναπολώ,
πόσο θα 'θελα και πάλι να την βρω.

REFRAIN

73. Κι αν με ρωτάς δεν θα στο πω

Όταν βρίσκεσαι κοντά μου νιώθω να 'με βασιλιάς
κι όταν με κοιτάς πεθαίνω, χάνομαι σαν μου μιλάς,
όμως θέλω να σου κρύψω πως αισθάνομ' όλα αυτά
θε να μ' αγαπήσεις πρώτα και θα σου τα πω μετά.

Refrain

Κι αν με ρωτάς δεν θα σου πω
πως μόνο εσένα αγαπώ,
γιατί αν θα σιγουρευτείς
μπορεί μετά να βαρεθείς.

Κι όταν την ευκαιρία βρω
για να ζηλέψεις προσπαθώ,
για να πεισθώ αν μ' αγαπάς
κι ότι για με καρδιοχτυπάς.

Όμως κάποτε, μωρό μου, όταν θα σιγουρευτώ
τότε θα σ' αποκαλύψω πως τρελά σε αγαπώ,
και πως άλλη τέτοια αγάπη δεν έχει ξαναφανεί
και τους δυο μας θα σκεπάσει μίαν ολόκληρη ζωή.

REFRAIN

75. Η αγάπη μου σε ανεβάζει

Δεν είσαι η πιο όμορφη του κόσμου
η πιο έξυπνη, η πιο σωστή,
μα η αγάπη μου σε κάνει
στα μάτια μου την πιο καλή.
Δεν έχεις τα ωραία μάτια
ούτε χαρίσματα πολλά,
μα την καρδούλα μου κομμάτια
την έκανες παρ' όλα αυτά.

Refrain

Η αγάπη μου σε ανεβάζει,
η αγάπη μου σε συγχωρεί,
μπροστά στις άλλες δεν σε βάζει
χωρίς εσένα δεν μπορεί.
Η αγάπη μου σε δυναμώνει,
σε δείχνει ώριμη, σωστή,
με τα στραβά σου δεν θυμώνει,
μου ομορφαίνεις την ζωή.

Δεν είσαι αλάνθαστη ούτε τέλεια,
συχνά με κάνεις να ξεσπώ,
μα κάθε μια σου ατέλεια
με την αγάπη την ξεχνώ.

REFRAIN

76. Ξεκινήσαμε κι είχαμε χίλιες ελπίδες

Η ζωή ξεκινάει και είναι ωραία
όταν έχεις μια αγάπη μαζί σου παρέα,
αλλά έρχονται κάποτε οι καταιγίδες
που γκρεμίζουν τα όνειρα και τις ελπίδες.

Refrain

Ξεκινήσαμε κι είχαμε χίλιες ελπίδες
μα συ γρήγορα μ' άφησες και μ' άλλον πήγες.
Όταν είδες τα δύσκολα έκανες πίσω
και με άφησες μόνο μου να πολεμήσω.

Ό,τι είχαμε χτίσει το έχεις γκρεμίσει
και συντρίμμια ζωπίσω σου έχεις αφήσει.
Μια σκληρή που κανέναν δε λογαριάζεις
και μονάχα τα θέλω σου πάντα κοιτάζεις.

Έτσι τώρα μονάχος μου θα προσπαθήσω
τη ζωή μου που χάλασε πάλι να κτίσω,
και να τρέχω ζωπίσω σου πρέπει να πάψω,
τις πικρές αναμνήσεις μου τώρα θα θάψω.

REFRAIN

78. Ένα τραγούδι θε να πω που να διαφέρει

Ένα τραγούδι θε να πω που να διαφέρει
που να μιλάει για ένα κόσμο ονειρευτό.
Ένα τραγούδι που την άνοιξη να φέρει
στα βάσανα μας που δεν έχουν τελειωμό.
Ένα τραγούδι που ν' ανοίγει την καρδιά μας
σ' ό,τι ωραίο κι υψηλό στον κόσμο αυτό,
που να μιλάει για τα τόσα όνειρά μας
που τραγουδάμε με χαρούμενο σκοπό.

Refrain

Πότε θα έρθει επιτέλους η ειρήνη,
στη γη θα βασιλεύει η γαλήνη,
γύρω μας θα υπάρχει καλοσύνη,
και θα 'μαστε όλοι οι άνθρωποι αδελφοί;
Πότε η πίστη θα φωλιάσει στην καρδιά μας,
ελπίδα θα υπάρχει στη ματιά μας,
το μέλλον θα γελάει στα παιδιά μας,
κι η αγάπη θα σκεπάσει όλη τη γη;

Είναι τραγούδι που θα ήθελα να γίνει
πραγματικότητα στον τόπο μας αυτό,
να φύγει πια η δυστυχία κι η οδύνη
κι όλη τη μέρα με χαρά να τραγουδώ.

REFRAIN

77. Ο Άνδρας ο δικός μου

Ο άνδρας ο δικός μου δεν είν' αριστοκράτης,
δεν είναι κυβερνήτης μα ούτε και λεφτάς,
δεν είναι ένας ιππότης, ούτε διασημότης,
είναι στη βιοπάλη όπως και όλοι μας.

Refrain

Τον άνδρα το δικό μου πολύ τον αγαπάω
γιατί είναι λεβέντης κι έχει καλή καρδιά,
και μένανε προσέχει όπου βρεθώ και πάω
κι υπέροχα περνάω μαζί του τη βραδιά.

Τον άνδρα το δικό μου ποτέ δεν τον αλλάζω,
τον βλέπω, τον θαυμάζω σα να' ναι βασιλιάς.
Απ' όλους τους ανθρώπους ψηλότερα τον βάζω
γιατί μας αγαπάει και νοιάζεται για μας.

Ο άνδρας ο δικός μου δε σου πουλά αέρα,
δεν είναι λωποδύτης, δεν είναι φαντομάς,
μα τίμια δουλεύει ολόκληρη τη μέρα
να βγάλει το ψωμί του και όλα αυτά για μας.

REFRAIN

79. Των τραγουδιών τα λόγια θυμίζουν μοιρολόγια

Των τραγουδιών τα λόγια
θυμίζουν μοιρολόγια
που λεν όλοι εκείνοι που πονούν.
Κλαιν για τα βάσανά τους,
τον πλάνο έρωτά τους
σαν χάνουνε αυτόν που αγαπούν.
Τραγούδια πονεμένα
που παραπονεμένα
μεράκια μες στους στίχους τους ακούς.
Κλαιν για την κοινωνία,
την τόση αδικία
και λεν για τους ανθρώπους τους κακούς.

Refrain

Όμως εγώ θα λεω
δε θέλω πια να κλαιω
τραγούδια που χαρούμενα ηχούν,
που λεν για τις χαρές μας,
τις τόσες ομορφιές μας
που τραγουδούν τα χείλη που γελούν.
Τραγούδια ονειρεμένα
για χρόνια ευτυχισμένα
που οι άνθρωποι θ' ακούν για να χαρούν.

REFRAIN

80. Είσαι πάντα το ταίρι μου

Ζω μέσα στη γλυκιά ζωή
σαν έχω εσένανε μαζί.
Ζεις πάντα μέσα μου εσύ
και μου δροσίζεις την ψυχή.

Refrain

Είσαι πάντα το ταίρι μου,
το αστέρι μου, περιστέρι μου,
κι η αγάπη πλημμύρισε
και μας τύλιξε και ξεχειλίσε.
Θέλω να μη χωρίσουμε
και να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε.
Δώσε μου τα χαδάκια σου,
τα λογάκια σου, τα φιλάκια σου.

Αν μια μέρα δε θα σε δω
νομίζω φως μου θα χαθώ.
Σε θέλω και σε λαχταρώ
και σαν τρελός σε αγαπώ.

REFRAIN

82. Εσύ με άλλαξες πολύ

Πολύ σε πίκραναν τα σφάλματα μου
και τα ανόητα φερσίματά μου,
όμως δεν ήθελα να σε πληγώσω
και την καρδούλα σου να τη ματώσω.
Τώρα μετάνιωσα και πίστεψέ με
για ό,τι σου 'κανα, συγχώρεσέ με.
Κοντά μου γύρισε να επανορθώσω
και την αγάπη μας ν' ανανεώσω.

Refrain

Εσύ με άλλαξες πολύ,
μ' έμαθες πώς να αγαπάω,
μου 'δειξες μέσα στη ζωή
άλλους να μην περιφρονάω.
Μ' έκανες πρώτη μου φορά
εγωισμούς να παρατήσω.
Θέλω σκυφτά και ταπεινά
να 'ρθω συγγνώμη να ζητήσω.

Γι' αυτό σε ψάχνω να σε βρω
Σ' αναζητώ όπου και να 'σαι,
σε νοσταλγώ, σ' αποζητώ,
γύρισε πίσω αν με λυπάσαι.

REFRAIN

81. Σφίξε με δυνατά στην αγκαλιά σου

Όλοι απορούσανε με μένα τι σου βρήκα,
που εσύ δεν έχεις ούτε χάρες ούτε προίκα,
μα εγώ αυτά ποτέ δεν τα καταλαβαίνω
και όταν βρίσκομαι μακριά σου αρρωσταίνω.

Refrain

Σφίξε με δυνατά στην αγκαλιά σου
και τα χάρδια τα δικά σου
να με πνίξουν λαχταρώ.
Κοίτα με, ρίξε τη γλυκιά ματιά σου
που μου δείχνει την καρδιά σου
και με κάνει να πετώ.
Φίλα με, δώσ' μου τα γλυκά φιλιά σου,
μέθυσε μες τ' άρωμά σου
και τρελά θα σ' αγαπώ.

Μα δε γνωρίζουν όλ' οι άλλοι την καρδιά σου
και τα αγνά κι ειλικρινή αισθήματά σου,
ούτε και έχουν δοκιμάσει τα φιλιά σου
όταν με έχεις στη θερμή την αγκαλιά σου.

REFRAIN

83. Το σφάλμα σου είναι πολύ μεγάλο

Πολύ με πίκρανε και με πληγώνει
το φέρσιμο σου το τόσο σκληρό,
και την καρδούλα μου συχνά ματώνει
ό,τι μου κάνεις αυτόν τον καιρό.
Πρέπει σαν άνθρωπος να καταλάβεις
πως ό,τι κάνεις δεν είναι σωστό,
και τώρα γρήγορα για να προλάβεις
πριν σταματήσω να σ' αγαπώ.

Refrain

Το σφάλμα σου είναι πολύ μεγάλο
και κάνεις κι άλλα ένα σωρό,
μα σ' αγαπώ όσο τίποτα άλλο
γι' αυτό και σε δικαιολογώ.
Είναι η καρδιά μου πολύ μεγάλη
κι είσαι μέσα μόνον εσύ,
εκεί δεν μπαίνει καμία άλλη
κι ό,τι κάνεις στο συγχωρεί.

Μη συνεχίζεις πια να με συγχύζεις,
να με πληγώνεις με λόγια σκληρά.
Δείξε μου ότι και συ το αξίζεις
να μ' έχεις δίπλα σου παντοτινά.

REFRAIN

84. Όπου κι αν γύρω μου γυρνώ, εσένα αντικρίζω

Όπου κι αν γύρω μου γυρνώ, εσένα αντικρίζω
και όποια βλέπω από μακριά, πως είσ' εσύ νομίζω.
Η παρουσία σου παντού εμένα αγκαλιάζει,
κάθε κοπέλα που κοιτώ θαρρώ ότι σου μοιάζει.

Refrain

Με την καρδιά σου την χρυσή
μου 'χεις γεμίσει τη ζωή,
σ' όλη την πλάση είσαι εσύ
όπου και να κοιτάω.

Δε σε ξεχνάω μια στιγμή,
είσ' η νεράιδα μου εσύ,
και σ' έχω μέσα στην ψυχή
γιατί σε αγαπάω.

Όταν ακούω μουσική, θυμάμαι τη φωνή σου,
κι όταν μου ψιθυρίζουνε, μιλάει η ψυχή σου.
Όταν τα σύννεφα κοιτώ, βλέπω την ομορφιά σου,
και τα λουλούδια που ανθούν μυρίζουν τ' άρωμά σου.

REFRAIN

86. Η αγάπη μου έγινε πουλί

Η αγάπη μου έγινε πουλί
και πέταξε και πάει,
κι έμεινα μόνος στη ζωή
και η καρδιά πονάει.
Τώρα την ψάχνω τη ζητώ
μα εκείνη δεν την μέλει,
κι όταν τη δω και τη ρωτώ
άλλον η καρδιά της θέλει.

Refrain

Αγάπη μου, λατρεία μου,
πόσο καλά περνάγαμε,
ήσουν η ευτυχία μου
χαιρόμασταν, γελάγαμε.
Αγάπη μου, που σ' έχασα
έπρεπε να προσέχω,
ποτέ μου δε σε ξέχασα
στη σκέψη πάντα σ' έχω.

Η αγάπη μου αν ξαναρθεί
τρελή γιορτή θα κάνω,
και θα πετάξουμε μαζί
στα σύννεφα επάνω

REFRAIN

85. Μην έχεις τύψεις για ό,τι έχεις κάνει

Την καρδιά μου σου χάρισα όταν ήρθες κοντά μου
και σε είχα βασίλισσα στα κρυφά όνειρά μου.
Ό,τι ήθελες στο 'δινα με χαρά και λατρεία,
μα συ όλα τα γκρέμισες με ορμή και με βία.

Refrain

Μην έχεις τύψεις για ό,τι έχεις κάνει,
εγώ να ξέρεις σε συγχωρώ,
κι αν στη ζωή μου μ' έχεις πεθάνει
να σε μισήσω πια δεν μπορώ.

Δε σου ζητάω τώρα τα ρέστα,
μια καλοσύνη μόνο ζητώ.
Λόγια συμπόνιας σκέψου και πες τα
για να μπορέσω ν' αναστηθώ.

Τις μεγάλες ελπίδες μου είχα όλες στηρίξει
στην αγάπη για μένανε που παλιά μου 'χες δείξει,
μα εσύ με κορόιδεψες κι είπες τα ψέματά σου
και με πίκρα με γέμισε η σκληρή η καρδιά σου.

REFRAIN

87. Εγώ είμαι εγώ κι είμαι ο σωστός

Θα διηγηθώ για μένα κάτι απ' τα ίδια,
μ' αρέσουνε οι γυναίκες και τα ταξίδια,
και θέλω μες στη ζωή να 'χω λίγο απ' όλα
κι αχόρταγος όπως είμαι τα θέλω όλα.
Γυναίκες που με ζητούνε δε με αφήνουν
κι οι φίλοι μου μες τα κέντρα μαζί μου πίνουν,
και σαν ξενυχτώ τα βράδια όπου γλεντάω
τον κόσμο ολόκληρο γύρω μου εγώ κερνάω.

Refrain

Εγώ είμαι εγώ κι είμαι ο σωστός,
είμαι αστείος και σοβαρός,
είμαι γλεντζές, είμαι και τρελός
και ζω στον κόσμο μου διαρκώς.
Εγώ είμαι εγώ σας τ' ομολογώ,
δεν έχω πίστη ούτε θεό,
μα όλο τον κόσμο τον αγαπώ
κι είμαι πλασμένος για το καλό.

Μ' αρέσει και να μεθώ με φιλία και χάρδια.
Με όμορφες συντροφιάς να περνώ τα βράδια,
και όσες ωραίες μ' έχουνε αγαπήσει
δεν θέλω ποτέ καμιά τους να με αφήσει.

REFRAIN

88. Ξυπνάω το πρωί κι αρχίζω τη ζωή

Ξυπνάω το πρωί
κι αρχίζω τη ζωή
με κέφι και χαρά
τραγούδια ζωηρά.

Πηγαίνω στη δουλειά
και νιώθω τη χαρά
που έχω στην καρδιά
με τ' άλλα τα παιδιά.

Με ήλιο ή με βροχή
κάνω μια προσευχή,
τον κόσμο αγαπώ
και κάνω το καλό.

Refrain

Και κυλάει η ζωή
σαν να 'μωνα παιδί,
τις έννοιες μου ξεχνώ
τραγούδι αρχινώ.

Και ελπίδα έχω μια
όλα θα παν καλά
και ότι κι αν συμβεί
θε να ξεπεραστεί.

Το βράδυ όταν γυρνώ
στο σπίτι το φτωχό
φυλάω την κυρά
γλυκιά μου συντροφιά.

Κοιμόμαστε αγκαλιά,
χορταίνουμε φιλιά,
λέμε στα σκοτεινά
λογάκια ερωτικά.

Και όνειρα γλυκά
γεμίζουν τη νυχτιά,
γιατί έχω τον Θεό
προστάτη κι οδηγό.

REFRAIN

89. Είναι τα μάτια σου καθρέφτης της ψυχής σου

Είναι τα μάτια σου καθρέφτης της ψυχής σου
και στα πελάγη τους θα πέσω να πνιγώ.
Είν' η φωνή σου ο ήχος της ανατροφής σου
την μελωδία της συνέχεια νοσταλγώ.

Ο χαρακτήρας σου είναι καθαρό χρυσάφι
κι καλοσύνη σου κι αυτή μοναδική.
Η εξυπνάδα σου σαν αστραπή αστράφτει
κι είναι οι τρόποι σου απλοί και φιλικοί.

Refrain

Αγκάλιασε με και φίλησε με,
στην αγκαλιά σου τη γλυκιά φυλάκισε με,
με την μεγάλη σου αγάπη σκέπασε με,
νανούρισε με και κοίμισέ με.

Θα σ' αγαπώ και θα ζητάω,
με του παράδεισου το αμάξι να σε πάω
και στα ουράνια μαζί σου να πετάω,
και το τι νιώθεις θα σε ρωτάω.

Είναι τα χείλη σου της θάλασσας κοράλλια
και τα μαλλιά σου χρυσαφένια μαλακά.
Είναι τα δόντια σου λευκά μαργαριτάρια,
τα μάγουλα σου βελουδένια απαλά.

Μα τα χαρίσματα που έχεις στην καρδιά σου
την ξεπερνούν την μαγεμένη σου ομορφιά,
κι όταν τα μάτια μου σκλαβώνει η ματιά σου
μου πλημμυρίζεις μ' ευτυχία την καρδιά.

REFRAIN

90. Σε ζητώ σε νοσταλγώ

Μου έχεις φύγει
κι είν' η απόγνωση που με τυλίγει,
και δεν μπορώ να κοιμηθώ ως το πρωί.
Με έχεις αφήσει
και την ελπίδα μου την έχεις σβήσει,
μα δεν σε βγάζω απ' το μυαλό μου ούτε στιγμή.

Refrain

Σε ζητώ, σε νοσταλγώ
και σε ψάχνω όλη μέρα με μανία.
Σαν τρελός σε αγαπώ
θέλω να 'ρθεις να μου φύγει η αγωνία.
Σε ποθώ, σ' αναζητώ
να κερδίσουμε τα χρόνια τα χαμένα.
Το τι έκανες ξεχνώ,
γύρνα σε παρακαλώ,
τα φιλιά σου λαχταρώ
και θα έχεις πάντα δίπλα σου εμένα.

Αν θα γυρίσεις
και την ζωή μου πάλι θα γεμίσεις,
θα ξαναγίνω ευτυχισμένος σαν παιδί.
Θα σε προσμένω
σαν ένα όνειρο αγαπημένο,
να σου χαρίσω μίαν αγάπη αληθινή.

REFRAIN

91. Αν θα μου φύγεις σαν χελιδόνι

Αν θα μου φύγεις σαν χελιδόνι
και πας μίαν άλλη φωλιά να κτίσεις,
θα μείνω η έρημη για πάντα μόνη
και τη χαρά μου θα μου στερήσεις.
Σαν θα μου φύγεις αλλού να ζήσεις
με κάποιαν άλλη που θ' αγαπήσεις.

Refrain

Μα σαν γυρίσεις θα σου χαρίσω
όση αγάπη σου έχει λείψει.
Με την καρδιά μου θα αναστήσω
τον έρωτα μας που έχει σβήσει.

Όταν γυρίσεις χαρές θα κάνω
και θα γιορτάσω τον γυρισμό σου,
κι όπου κι αν πάω κι ότι κι αν κάνω
θα περιμένω τον ερχομό σου.
Όταν γυρίσεις και θα θελήσεις
μες στη φωλιά μας να ξαναζήσεις.

Θες να πετάξεις και να ξεχάσεις
βράδια που ζήσαμε ευτυχισμένα,
και χωρίς τύψεις θέλεις να θάψεις
τα όνειρα μας τα αγαπημένα.
Θέλεις να φύγεις για να γνωρίσεις
κι άλλες γυναίκες να κατακτήσεις.

REFRAIN

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Επειδή το γράψιμο στίχων για τραγούδια με τράβηξε και με συγκίνησε την ώρα που τα έγραφα ή που τα διάβαζα μετά, συνέχισα να τα γράφω φτάνοντας έτσι σε μεγαλύτερο αριθμό από ότι στις άλλες τρεις κατηγορίες. Μάλιστα σκέπτομαι, αν κάποιος ειδικότερος δεν βρεθεί να τα μελοποιήσει, να επιχειρήσω να κάνω τη μελοποίηση εγώ, ξαναθυμούμενος κάτι που είχα κάνει για λίγο και στο παρελθόν, ίσως μάλιστα κάτι τέτοιο να αποτελέσει και το μελλοντικό μου hobby.

Αν αυτό γίνει δεν αποκλείεται μελλοντικά αντίστοιχοι τόμοι που ενδεχομένως να εκδώσω να συνοδεύονται και από κάποιο CD, (ώστε να μην υστερούν από τις κυριακάτικες εκδόσεις των εφημερίδων